



de 4-sprong

St. Franciscusparochie Bolsward

St. Werenfridusparochie Workum

St. Martinusparochie Makkum

H. Nicolaas van Tolentijnparochie Witmarsum

vrijdag 17 mei – vrijdag 14 juni 2013

Viersprongrooster

Datum	Tijd	Plaats	Viering	Voorgang.
vr 17 mei	19.00	Huylckenstein	Communieviering	Parochian.
Za 18 mei	19.00	Bolsward	Vormselviering	de Korte/NtW
zo 19 mei	09.30	Makkum	Eucharistie	AB
zo 19 mei	09.30	Witmarsum	Communieviering	Parochian.
zo 19 mei	09.30	Workum	Communieviering	NtW
Zo 19 mei	11.00	Bolsward	Eucharistie	AB
Ma 20 mei	11.00	Bolsward	Eucharistie	AB
wo 22 mei	09.00	Janningkapel (Workum)	Eucharistie	AB
wo 22 mei	10.00	Bloemkamp	Communieviering	Vrijwillig.
do 23 mei	09.00	Bolsward	Eucharistie	AB
vr 24 mei	19.00	Huylckenstein	Eucharistie	AB
za 25 mei	19.00	Bolsward	Communieviering	Parochian.
zo 26 mei	09.30	Workum	Eerste Communie	AB (W. en M.)
zo 26 mei	09.30	Witmarsum	Communieviering	Parochianen
zo 26 mei	11.00	Bolsward	Eucharistie	AB
wo 29 mei	09.00	Janningkapel (Workum)	Eucharistie	AB
wo 29 mei	10.00	Bloemkamp	Communieviering	NtW
do 30 mei	09.00	Bolsward	Eucharistie	AB
vr 31 mei	19.00	Huylckenstein	Communieviering	Parochian.
za 1 juni	16.00	Nij Mariënakker	Communieviering	NtW
za 1 juni	19.00	Bolsward	Communieviering	NtW
zo 2 juni	09.30	Makkum	Eucharistie	AB
zo 2 juni	09.30	Witmarsum	Communieviering	NtW
zo 2 juni	09.30	Workum	Communieviering	Parochian.
zo 2 juni	11.00	Bolsward	Eerste Communie	AB
ma 3 juni	10.30	Avondrust	Communieviering	NtW
wo 5 juni	09.00	Janningkapel (Workum)	Eucharistie	AB
wo 5 juni	10.00	Bloemkamp	Eucharistie	AB
do 6 juni	09.00	Bolsward	comm.	NtW
vr 7 juni	19.00	Huylckenstein	Eucharistie	AB
za 8 juni	19.00	Bolsward	Communieviering	Parochian.
za 8 juni	19.00	Workum	Vormselviering	vic.Wellen/NtW
zo 9 juni	09.30	Makkum	Communieviering	NtW
zo 9 juni	09.30	Witmarsum	Eucharistie	AB
zo 9 juni	11.00	Bolsward	Communieviering	Parochian.
wo 12 juni	09.00	Janningkapel (Workum)	Communieviering	NtW
wo 12 juni	10.00	Bloemkamp	Eucharistie	AB
do 13 juni	09.00	Bolsward	Eucharistie	AB
vr 14 juni	19.00	Huylckenstein	Communieviering	NtW

Uitvaartwacht in de Viersprong

17 mei – t/m 19 mei pastoor Bultsma
20 mei – t/m 2 juni pastor Ten Wolde
3 juni - t/m 14 juni pastoor Bultsma

Professorenmanifest

Onlangs heeft een groep hoogleraren zich verzameld rondom een website (www.Professorenmanifest.nl) om hun zorgen omtrent de Katholieke kerk van Nederland te uiten. Omdat ik er door parochianen over ben aangesproken is het misschien goed er een aantal woorden aan te wijden.

Twee bijzondere aandachtspunten lopen als rode lijnen door het manifest. Het zijn de gevoelde weerzin tegen de manier waarop naar hun idee de kerk wordt bestuurd en het verlangen de kerk zo lokaal mogelijk vorm te geven. Al snel na het bekend worden van deze website, werden een aantal reacties gepubliceerd. Zo is er door een journalist op gewezen, dat er weliswaar dure woorden worden gebruikt, maar de tekst nauwelijks hooggeleerd mag worden genoemd omdat de analyse niet zo diep graaft. Anderen hebben gevraagd in hoeverre de opstellers van de tekst werkelijk nauw verbonden zijn met de moeilijkheden waar veel parochies mee worstelen. De tekst staat in hun ogen te ver van de dagelijkse praktijk af.

Voor ons lijkt het me vooral belangrijk om stil te staan bij het verlangen om het geloofsleven zo lokaal mogelijk vorm te geven. Dat verlangen herkennen we, denk ik, allemaal. Hoe dichterbij huis we ons geloof concreet kunnen beleven, hoe liever! Onze op handen zijnde parochiefusie wil dan ook geen ander doel dienen dan dat. Door de lokale geloofsgemeenschappen te verlossen van allerlei bestuurlijk gedoe, kan alle tijd en energie worden gestoken in waar het echt om gaat.

Heel graag willen we nog meer dan nu dienstbaar zijn aan elkaar en aan de mensen om ons heen. Zodat mensen in de straat zich weer gaan afvragen: “Hoe doen ze dat, die christenen, dat ze zo liefdevol, zo dienstbaar en zo geduldig met elkaar en anderen omgaan?” Heel graag willen we nog meer met elkaar over ons geloof kunnen spreken en samen leren.

Stel, mensen gaan inderdaad weer vragen waarom wij ons ten koste van alles inzetten voor de naaste, wat antwoorden we dan? Is het niet nodig om in onze huizen, in school, tijdens bijeenkomsten van de parochie uit de Bijbel te lezen, te bidden en over ons geloof te praten? Misschien klinkt dat allemaal een beetje vreemd. Als typisch pastoorspraat. Maar aan de andere kant: hoe kunnen we samen een geloofsgemeenschap zijn dicht bij elkaar en dicht bij de mensen als we

het er niet samen over hebben? Laten we eerlijk zijn: als we nooit meer over God en zijn liefde voor mensen praten, wat voor zin heeft onze parochie dan nog?

De professoren hebben groot gelijk wanneer ze zich zorgen maken over de lokale geloofsgemeenschappen. Die zorgen hebben we allemaal. Het punt is echter dat niemand anders dan wijzelf (met Gods hulp!) voor de oplossing kunnen zorgen. Heel lang hebben katholieken gedacht dat het allemaal wel vanzelf gaat. Dat klopt niet. De kerk heeft zowel plaatselijk als in groter verband alleen toekomst als mensen gezamenlijk met heel hun hart, met heel hun verstand en met beide handen willen geloven dat God goed is. Als we graag plaatselijk een geloofsgemeenschappen willen vormen, dienen we daarom niet als eerste naar de bisschop te kijken. Die kan niet overal tegelijk zijn en heeft maar weinig mogelijkheden. We zullen in de spiegel moeten kijken en aan de persoon die we dan zien moeten vragen: "En jij, doe jij mee?"

Pastoor A. Bultsma.

Even bijpraten.....

1^e communie – De 1^e communievieringen zijn op 26 mei te Workum en op 2 juni te Bolsward. Graag raden we u aan even goed in het vieringenrooster te kijken, omdat met name op 26 mei wat zaken anders lopen dan normaal.

Woensdagmorgenviering Workum – Tijdens de veertigdagen- en paastijd vieren we op woensdagmorgen om 09.00 uur eucharistie in de kerk van Workum. We willen hier zeker een vervolg aan geven, maar met de vakantie in het vooruitzicht menen we er goed aan te doen na Pinksteren even te stoppen. Het is de bedoeling vanaf augustus de draad weer op te pakken.

Is de pastoor lui?

Er zijn, misschien met name in Bolsward, mensen die zich afvragen of de pastoor wellicht lui is. Dat komt, omdat we af en toe op zaterdagavond gebedsdiensten houden. En dat is voor het gevoel van sommigen wat raar. Heb je een priester, viert hij geen eucharistie. En bovendien: het lijkt wel of het meeste werk tijdens een gebedsdienst door andere wordt gedaan. Hij zit er maar een beetje bij!

Goed om daar iets over te zeggen. Of de pastoor lui is, laten we verder maar in het midden. Wel wil ik graag wat zeggen over de gebedsdiensten. Toen we de vieringentijden veranderden, hebben we ook aangegeven andere vormen van vieren te willen uitproberen. Elke kerklocatie heeft aan één eucharistie- of communieviering per weekend genoeg. Maar er is meer. Denk bijvoorbeeld aan vespervieringen en het lof, denk ook aan vieringen speciaal voor jongeren of kinderen. Om niet te snel te veranderen, gaan we langzaam steeds meer dit soort vieringen doen. En uiteraard doet de pastoor daar aan mee.

In feite is de pastoor de voorzitter van de parochie. Dit blijkt tijdens de vieringen die we houden, uit dat hij de dingen doet en zegt die bij de taken van de voorzitter horen. Tijdens de eucharistie zijn dat best wel veel taken (zeker als er geen diaken en/of een andere priester bij is). Tijdens veel andere vieringen hoeft de voorzitter helemaal niet zoveel zelf te doen. Juist omdat het belangrijk is met elkaar te beleven dat we samen een geloofsgemeenschap zijn, wil ik als pastoor zomin mogelijk zelf doen. Alleen wat tijdens de liturgievieringen echt bij de priesterlijke taken behoort doe ik zelf. Al het andere wil ik aan anderen laten. We zijn namelijk geen kerk rondom de priester of de pastoor. We zijn kerk rondom Christus en daarin heeft iedereen een rol. Daarom geen onemanshow door de priester, maar gemeenschappelijk inzet.

Pastoor A. Bultsma.

Over liturgie gesproken: dialoog

Het is een niet moeilijk te maken vergissing om te denken dat de liturgie in de kerk zich alleen maar op het priesterkoor afspeelt en dat de mensen in de kerk vooral toeschouwers zijn. Zij consumeren wat er gebeurt en pikken zo elk hun eigen graantje uit de liturgische ruif. De kerk is echter geen theater. De kerk is een huis van samenkomst, waar alle aanwezigen een actieve eigen rol vervullen in de liturgie. We hebben al gezien dat dit tot uitdrukking komt in de verschillende lichaamshoudingen en gebaren tijdens de viering. Het persoonlijke gebed als onderdeel van het openingsgebed bleek ook zo'n actief participerend moment te zijn. In de teksten van de liturgie komt deze actieve rol nog meer aan het licht. Als je probeert te overzien wie wanneer aan het woord is, dan blijkt liturgie een voortdurende dialoog zijn. Kijkend naar de eucharistieviering springen de dialogen tussen de priester (die als hoofdcelebrant de viering voorzit) en de andere leden van het verzamelde Godsvolk het meest in het oog. Al de eerste woorden na het openingslied wijzen daarop. De priester opent met de tekst van het kruisteken: "In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest". Allen – behalve natuurlijk de priester zelf – zeggen daarop: "Amen", wat zoveel als een instemming betekent. De priester vervolgt met de liturgische groet: "De genade van onze Heer, Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen". Het antwoord luidt: "En met uw geest". Met deze woorden groeten we elkaar in de kerk (vandaar dat er daarna niet nog eens welkom wordt geheten of anderszins gegroet). De priester wenst de aanwezigen Gods goedheid toe, de gemeenschap antwoordt met "van hetzelfde", maar dan in de plechtige niet alledaagse taal van de liturgie. Dit soort dialoogjes vinden

voortdurend plaats. Om te beginnen elke keer als de gemeenschap “Amen” zegt. Zoals na alle gebeden en aan het einde van het eucharistisch gebed, dus na het bekende “Door Hem, met Hem en in Hem”. Door steeds het “amen” te zeggen, sluit de gemeenschap zich zonder aarzelen aan bij de woorden die namens de hele Kerk door de priester zijn gezegd.

Voordat de evangelielezing begint klinkt er eveneens een dialoog, die begint met “De Heer zij met u. – En met uw geest”. Opnieuw dus een goede wens heen en weer. Ditmaal is het vooral bedoeld om voordat het hoge moment van de evangelielezing begint, het samenzijn van de gemeenschap te benadrukken: dat de Heer in ons midden moge zijn. Een volgende opvallende dialoog is die voor het gebed over de gaven. Deze begint met: “Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de almachtige Vader”. Het antwoord bevat de wens dat dit offer uit handen van de priester inderdaad aanvaard mag worden en tot ieders welzijn zal strekken. Op de keper beschouwd is deze tekst gewoon een uitgebreid “laat ons bidden”, maar ditmaal bevat het tegelijkertijd de aanvaarding van de celebrerende priester als voorganger. De mensen in de kerk scharen zich achter de priester die namens Christus én namens de Kerk de woorden spreekt en handelingen verricht. Alleen zó kunnen we samen eucharistische viering.

Het voert te ver om alle dialogen bij langs te gaan, maar u kunt zich ondertussen een beeld vormen van waarom het actief deelnemen aan dialogen de persoonlijke beleving van de viering ten goede komt en de liturgie zelf meer tot zijn recht laat komen. We zagen het immers al: alleen als iedereen meedoet en zijn eigen rol vervult zal de viering maximaal slagen. De dialoog tussen priester en volk is niet het enige. Er speelt zich tegelijk een dialoog af tussen Christus en zijn Kerk, tussen God en zijn volk. Wanneer aan het einde van een lezing wordt gezegd: “Woord van de Heer”, blijkt dit duidelijk. Het is met de stem van de lector dat de Heer zelf tot ons sprak en wij danken Hem daarvoor: “Dank zij God”. Wie overigens goed kijkt naar de opbouw van de Dienst van het Woord (dat is vanaf de eerste lezing tot en met de voorbede), zal een dialoogstructuur opvallen. In de eerste lezing spreekt God tot ons door zijn Bijbels Woord. Daarna wordt er een antwoordpsalm gezongen, die zo heet omdat er een dialoog plaatsvindt tussen de psalmlezer en het volk dat een refrein zingt. Dan volgt op zondag de tweede lezing. Voor het evangelie wordt een alleluiavers gezongen. Na het Evangelie volgt de homilie, de preek door een priester of diaken. Vol vertrouwen op de steun van Gods heilige Geest, krijgen we uitleg over het gehoorde. De preek is vooral bedoeld om op te roepen tot geloof en overgave aan God. De preek is zodoende een omslagpunt. Eerst was God het meest aan het woord, maar met hulp van God zelf komt de aanvankelijk enkel horende gemeenschap tot een antwoord.

Na de preek volgt op zondag de geloofsbelijdenis: nu is het volk volop zelf aan het woord. Het uitgesproken geloof met de woorden van onze doopbelijdenis, is een prachtig antwoord op wat God ons te zeggen had.

De voorbeden zijn eveneens een antwoord op het gehoorde. Tot God die sprak, richten we onze gebeden. Zoals we al eerder zagen is dit gebed van de gelovigen in zichzelf een dialoog tussen lezer en gemeenschap. Het meest fundamentele dialogerende aspect van onze liturgie is misschien wel de hele viering zelf. Onze liturgie is namelijk een antwoord op God die ons in Zijn hart heeft gesloten en ons elke dag weer overlaadt met vele goede gaven. We danken alles aan hem. Liturgie vieren betekent daarvan bewust zijn en positief op al die cadeaus willen reageren. Dankzeggen. Wel wetend dat het zelfs dan nog de heilige Geest is die als eerste ons influisterde wat te doen en wat in voortdurende dialoog te zeggen (Rom 8,26).

Pastoor A. Bultsma.

Bijbelleesrooster

De afgelopen tijd heb ik op meerdere plekken in onze parochies korte introducties op de Bijbel gegeven. Sommigen vroegen mij toen om bijbelleesroosters.

Onze katholieke kerk heeft een leesrooster waarin voor elke dag twee of drie lezingen en een psalm zijn vastgesteld. Deze lezingen worden ook gebruikt voor de meeste vieringen in onze parochie. Het rooster, dat we meestal Lectionarium noemen, is op het internet onder meer te vinden onder www.willibrordbijbel.nl. Onder het kopje Lectionarium vindt u hier de lezingen van de dag.

Daarnaast stelt de Katholieke Bijbelstichting ieder jaar nog een ander leesrooster samen, rond een thema. Dit jaar besteedt men aandacht aan de poëtische boeken van de Bijbel, zoals de Psalmen en het Hooglied, maar ook Job, Prediker enz. Opnieuw voor iedere dag een korte tekst, maar dan anders dan die we het beste kennen uit de liturgie. Dit rooster vindt u ook op www.willibrordbijbel.nl, kopje Leesrooster.

Voor het Lectionarium van elke dag (in meer of minder uitgebreide vorm) is er nog een tweede mogelijkheid, namelijk via www.dagelijksevangelie.nl. U kunt hier een gratis e-mailabonnement op nemen. Het grote voordeel daarvan is, dat u steeds herinnerd wordt aan uw voornemen om bijbel te lezen.

Misschien zijn er onder u die ervoor voelen om samen met Bijbel lezen te beginnen, in een groep dus. Dan nodig ik u van harte uit om dat kenbaar te maken. Als er wat aanmeldingen zijn wil ik graag met u om tafel om afspraken te maken.

Pastor Nelleke ten Wolde-Hijweggen
pastortenwolde@gmail.com.



En het wordt: Zalige Titus Brandsmaparochie!

Onze nieuwe parochie gaat Zalige Titus Brandsmaparochie heten. Tijdens de Viersprongviering op hemelvaartsdag is dit bekend gemaakt. Titus Brandsma is een zalige zoon van onze nieuwe parochie, geboren op het platteland van Oegeklooster. Titus Brandsma was een Nederlandse karmelietenpater, hoogleraar en publicist. In de Tweede Wereldoorlog verzette hij zich tegen de Duitse bezetter en tegen het nationaalsocialisme. Als gevolg daarvan vond hij in concentratiekamp Dachau op 26 juli 1942 de dood. Op 3 november 1985 werd hij als martelaar door de Rooms-Katholieke Kerk zalig verklaard.

Het motto van Titus was: “Wij zijn niet op aarde om grote dingen te doen, maar de kleine dingen op grootse wijze te doen.” Hij inspireert hiermee heel veel mensen. Titus Brandsma laat zien dat het uitmaakt in welke maatschappij je leeft. Dat je je niet stil hoeft te houden als je het ergens niet mee eens kunt zijn. Dat je altijd op moet komen voor de mensen die geen stem hebben en die onrecht aan wordt gedaan. Spiritueel, maar met beide voeten op de grond.

Voor de nieuwe naam konden parochianen afgelopen december en januari namen inleveren. In totaal zijn zo’n veertig verschillende namen ingediend door ruim zestig mensen, waarbij “Titus Brandsma” het meeste voorkwam. Uit deze lange lijst namen hebben de werkgroep Communicatie en Pastoor Bultsma van De Viersprong samen een keuze van drie namen gemaakt. Deze drie namen zijn, voorzien van een gedegen motivatie, voorgedragen aan het bisdom.

Uit deze voordracht heeft bisschop De Korte dus “Zalige Titus Brandsma” gekozen. De doorslaggevende factoren voor de bisschop daarbij waren dat deze naam het meest is aangedragen door parochianen en zijn grote wens om in Friesland de naam van de Zalige Titus Brandsma aan een nieuwe parochie te verbinden, waarbij het parochiegebied waar hij geboren is en zijn vroege jeugd heeft doorgebracht voor de hand ligt.

We zijn als projectgroep erg blij met deze naam. Titus Brandsma is voor onze nieuwe parochie een voorbeeld van hoe je altijd voor anderen moet opkomen, ook dicht bij huis.

*Namens de projectgroep Samenvoeging,
Patrick Janssen.*



Beste Mensen



Wij zijn een werkgroep van bezoekwerk in de diaconie van De Viersprong. Door een themaochtend over mensen met psychische problemen is duidelijk geworden dat in de regio Zuidwest Friesland behoefte is aan laagdrempelige ondersteuning voor de kring rondom mensen met psychiatrisch problemen. Als deze naasten goed ondersteund worden, dan kunnen ze het langer vol houden om er te zijn voor de ander.

Om op deze behoefte in te spelen, hebben we een huiskamergroep waarin mensen rondom psychiatrische cliënten terecht kunnen met hun verhaal en ervaringen. Naar behoefte kunnen ze dan aanschuiven voor koffie/thee, een gesprek of een luisterend oor.

De werkgroep wordt ondersteund door Kees van Kordelaar diaconale opbouwwerker van de Viersprong, Harry van der Snee consulent van de PKN, Solidair Friesland en de Caritas instelling van Workum.

De avond zal plaatsvinden op woensdag 29 mei van 20.00 uur tot 21.30 uur in De Brouwershof, Brouwersdijk 20, 8711 HB te Workum. De inloop is vanaf 19.30 uur.

De bedoeling is om 1 keer per 6 weken de gelegenheid te geven bij elkaar te komen. De volgende datums zijn; 18 september, 30 oktober en 11 december.

We nodigen u van harte uit.

*Wergroep De Bolder,
Agatha Vreeling (0517-532115).*



UIT HET BISDOM

Op 9 juni a.s. wordt de jaarlijkse bisdomdag in Dokkum gehouden. Hoofdspreker is de bekende

Benedictijner monnik Anselm Grün .

Anselm Grün op 9 juni naar Dokkum.

De bekende Duitse monnik en publicist Anselm Grün is op zondag 9 juni a.s. gastspreker op de jaarlijkse Bonifatiusdag in Dokkum. Anselm Grün (1945) is monnik in de Benedictijnenabdij van Münsterschwarzach (Duitsland). Hij is een bestsellerschrijver. Zijn boeken over spiritualiteit zijn in meer dan twintig talen vertaald. Het thema van de publiekslezing van Anselm Grün is: 'HOOR!' .

PROGRAMMA

07.00 uur Start bezinningstocht te voet.

Met een pelgrimszegen van pastoraal werkster Neeltsje Bouma vertrekt een bezinnende voettocht (15 km) vanuit kerkelijk centrum De Bron, Mûnebuorren 11, 9133 MA, Anjum. Wilt u meelopen met de bezinningstocht, geef u dan op voor 3 juni a.s. via I.winter@bisdomgroningenleeuwarden.nl of (050) 4065888.



10.00 uur. Inloop met koffie en thee in het Bonifatiuspark (Bronlaan 12, 9101 VS Dokkum)

10.30 uur. Opening met aansluitend de workshops:

***ANSELM GRÜN** houdt een lezing met als thema ‘HOOR!’, voor simultaanvertaling wordt gezorgd.

***KINDERWOORDDIENST** voor kinderen van 4-12 jaar.

***ROCK SOLID** voor de jeugd van 12-15 jaar.

* **JONGERENACTIVITEITEN** voor jongeren vanaf 16 jaar.

12.15 uur Lunch

13.30 uur Processie. Vanaf de H. Bonifatius en Gezellenkerk in het centrum van Dokkum naar de Bronlaan.

14.00 uur Eucharistieviering in de Bonifatiuskapel, voorganger is Mgr. De Korte. De zang wordt verzorgd door de Bonifatiuscantorij uit Leeuwarden onder leiding van Hendrikje van der Berg.

15.30 uur zegening devotionalia bij waadplek.

16.00 uur Sluiting.

Graag tot ziens op zondag 9 juni in Dokkum! Aanmelding vooraf niet nodig (uitgezonderd de wandeltocht).

Ziekenhuisbezoek

Ziekenhuisopnames betreffende parochianen van “**De Viersprong**” kunt u doorgeven aan het parochiesecretariaat: Telefoon: 0515-576998, email: info@franciscuskerk.nl

St. Franciscusparochie te Bolsward

Voorgangers: zie het 4-Sprongrooster op pagina 2

Tijdens de vieringen bidden wij voor:

Zaterdag 18 mei: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Sjoerd Hettinga

Zondag 19 mei Eerste Pinksterdag: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, lev. en overl. fam. Huisman-Rijpstra,

Maria v.d. Meulen, Catharina Kuipers, Leo Bos, jrd. voor Gatze Houben en Marie Houben v.d. Werf, Ferdi Zijlstra, overl. fam. Huitema-Hoogma, Ploni v.d. Werf-Ketelaar.

Maandag 20 mei Tweede Pinksterdag: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Peter Boekema

Woensdag 22 mei Bloemkamp: voor een goede toekomst voor onze kinderen, voor kinderen en kleinkinderen

Donderdag 23 mei: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas Popma en Akke Popma-Terhenne

Zaterdag 25 mei: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Doede v.d. Weide, Hampie Mulder, Sippe de Jong

Zondag 26 mei: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Klaas en Waltje Huitema-Homminga, Harmen Brattinga, Catharine Kuipers, Pietsie Terbraak-Teernstra, Julius Galama, Meinte Galama, jrd. Wiebe Mulder

Woensdag 29 mei Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor kinderen en kleinkinderen

Donderdag 30 mei: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Sim v.d. Berg

Zaterdag 1 juni: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Anna Huitema-Jellema,

Zondag 2 juni: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, fam. Sietze Palstra en Marie Palstra-Adema, Hendrik Mulder en Julia Cecilia Mulder-Ettema, Pietsie Terbraak-Teernstra, lev. en overl. fam. Jorritsma-Riepstra, Jacob Michiel Galama en Augustina Margaretha Galama-Ijpma

Woensdag 5 juni Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor kinderen en kleinkinderen

Donderdag 6 juni: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Klaas Popma en Akke Popma-Terhenne, overl. fam. Jorna- Bonekamp, Nico Scheltinga

Zaterdag 8 juni: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie

Zondag 9 juni: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Waltrude Flapper-v.d. Werf, Durk Henkes en Bets Henkes -v. Nie, Theo Peters

Woensdag 12 juni Bloemkamp: voor een goede toekomst voor de kinderen,

Donderdag 13 juni: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners



Vormselviering

Op 18 mei komt onze bisschop, Mgr. De Korte naar Bolsward om 14 jongeren het H. Vormsel toe te dienen. Het gaat om André Baron, Ryan Baron, Robin Brouwer, Sofie Brouwer, Robin Eringa, Simone Haringa, Irma Hettinga, Ilse Huitema, Krista Huitema, Sanne Ketelaar, Youanda Meek, Vera Regeling, Nicole Steigenga en Jorn Zijlstra. Het thema van de viering is "Geloof kleurt je leven. De jongeren hebben in drie jaar jongerencatechese naar hun H. Vormsel toegeleefd. We hopen dat vele parochianen met hen deze grote stap op hun geloofsweg willen vieren. De jongeren wensen we een gezegende voorbereidingstijd, een inspirerende Vormselviering en een goede toekomst toe.

Pastor N. ten Wolde.



Mijn schaap heet "Superschaap"

Op zondag 21 april jl. kwamen er 9 kinderen naar de Kinderwoorddienst. Het thema van deze zondag was: *Ik ben de goede herder*. "Ik ben de goede herder" zegt Jezus. Een herder zorgt voor zijn schapen. Hij zorgt er voor dat ze niet verdwalen. Jezus kent de mensen die bij Hem horen. Hij kent ons allemaal! Dit is een vertelling van het verhaal uit Johannes 10,11-18. We hebben over deze vertelling gesproken. De kinderen hebben daarna geluisterd naar het verhaal "Het verloren schaap". De herder mist een schaap en zoekt net zo lang tot hij het schaap heeft gevonden. De kinderen mochten het verloren schaap knutselen van papier. De schapen kregen een naam. Een schaap heet "superschaap" want zo werd uitgelegd, als er weer een schaap verdwaalt, kan "superschaap" hem redden.

De volgende KWD is op zondag 19 mei. De laatste kwd is op zondag 23 juni en wordt afgesloten met spelletje op het kerkplein. De kinderen krijgen nog een uitnodiging via de mail.

HULP GEZOCHT VOOR DE KINDERWOORDDIENST!!



Onze kinderwoorddienst groep neemt dit jaar afscheid van drie vrijwilligers.

Wij zijn nog met twee enthousiaste ouders die de kinderwoorddienst vorm geven. Dat doen we met veel plezier, maar we hebben dringend versterking nodig.

Wat is kinderwoorddienst?

Het uitleggen van de lezing van de zondag op een begrijpelijke en hedendaagse manier.

Je begeleidt samen een groep kinderen.



We gebruiken hierbij verschillende werkvormen zoals een klein knutselwerkje, raadsel of spelletje.

Het zou mooi zijn, nu we zoveel hebben ontwikkeld en met zo'n enthousiaste groep kinderen zijn dit voort te kunnen blijven zetten, juist nu de groep steeds blijft groeien.



MELDT U NU AAN BIJ: (graag vóór 15 juni 2013)

- Theuna Huitema, 575760 theuna@hotmail.com;
- Judith Galema, 576384, rjgalema@home.nl,
- Christa van Diepen, 575522, cdiepen@msn.com,
- Catharina Leijenaar, 576412 d.leijenaar@home.nl

Familieberichten



Gedoopt:

- 21 april: Cleo Wietske Wynofrieda , dochter van Stefan Bosma en Astrid Haarsma, De Domp 28, Bolsward.
- 21 april: Iris, dochter van Douwe Jan Terpstra en Anja Terpstra- v.d. Werf, Hid Herostraat 49, Bolsward
- 21 april: Jelte Arjan, zoon van Eelco Terpstra en Tineke Breeuwsma, Burgemeester Praamsmalaan 14, Bolsward.
- 21 april: Daniël Gerben, zoon van Sietze Bles en Nynke Bles-Dooper, Friesenburg 4, Bolsward
- 5 mei: Ygram Teake en Marit Marijke, kinderen van Michiel Galama en Petra Teppema, De Berchein 14, Bolsward
- 5 mei: Jelmer Johannes, Anna Lucia en Thomas Hillarius kinderen van Hendrik Woudstra en Ymkje Ettema, De Strânlijp 6, Bolsward

Van harte gefeliciteerd!

Overleden:

- 9 april Attje de Boer, 85 jaar
Corr. adres: Tademahof 7, 8711 EM, Workum
- 14 april Sippie Kramer-Kuipers, 86 jaar
Corr. adres: Corry Brouwer, Emmastraat 1, 8601 Gk Sneek
- 14 april Sikpe Nicolaas de Jong, 74 jaar.
Corr. adres: R. de Jong, Workumertrekweg 14, 8701 WB Bolsward
- 29 april: Jozeph Gerritsma, 74 jaar
Corr. adres: Peter van Thaborplein 34, 8701 EW Bolsward
- 3 mei Ytje Maria Kolkena-v.d. Meulen, 89 jaar
Corr. adres: 't Set 1, 8584 VZ Hemelum

Dat zij mogen rusten in vrede.

Opbrengst collecten

De collecte voor *eigen kerk* hebben, over een periode van vier weken, € 1.110,70 opgebracht.

De deurcollecte voor Roepingenzondag op 20 en 21 april jl. bedroeg € 152,70.

Allen hartelijk dank hiervoor.

Wat gebeurt er meer in onze parochie?

Vr. 17 mei	13.00 uur	Huwelijk fam. Kaarsemaker	kerk
Vr. 17 mei	19.00 uur	Buitensch. Catechese	parochiezaal
Vr. 17 mei	20.00 uur	Solid Friends	bovenzaal
Za. 18 mei	17.00 uur	Rozenkransgebed	kerk
Za. 18 mei	19.00 uur	H. Vormsel	kerk
Zo. 19 mei	11.00 uur	Kinderwoorddienst	parochiezaal
Di. 21 mei	19.30 uur	PCI fusiewerkgroep	parochiezaal
Do. 23 mei	20.00 uur	Evaluatie Jong. Catechese	bovenzaal
Za. 25 mei	17.00 uur	Rozenkransgebed	kerk
Ma. 27 mei	19.30 uur	Liturgie Viersprong	parochiezaal
Wo. 29 mei	13.30 uur	Eerste H. Communie	parochiezaal
Wo. 29 mei	19.30 uur	Informatieavond Jong C.	parochiezaal
Zo. 2 juni	11.00 uur	Eerste H. Communie	kerk
Wo. 5 juni	09.30 uur	Archief Franciscus	parochiezaal
Wo. 5 juni	19.45 uur	Liederencommissie	parochiezaal
Do. 6 juni	13.00 uur	Kerkschoonmaak	parochiezaal
Di. 11 juni	20.00 uur	Titus Brandsma Museum	parochiezaal
Wo. 12 juni	13.00 uur	Klokrapen	parochiezaal
Wo. 12 juni	13.30 uur	Omzien naar elkaar	bovenzaal
Vr. 14 juni	19.00 uur	Buitensch. Catechese	parochiezaal
Vr. 14 juni	20.00 uur	Solid Friends	bovenzaal

TV-uitzending “UitveRKKoren” met leden Joachim

Op zaterdag 18 mei a.s. om 18.00 uur besteedt de RKK in het programma Katholiek Nederland uitgebreid aandacht aan het project UitveRKKoren. Ankie Soolsma-Draaisma en Sjors Visser van het koor Joachim mochten hieraan deelnemen na auditie gedaan te hebben in januari. Het doel van dirigent/presentator Wilfred Kemp was om uit parochiekoren uit heel Nederland stemmen met een ziel te selecteren. Hij stelde een koor samen dat in Rome in de Friezenkerk en in de Sint Pieter mocht zingen. Daar vonden twee bijzondere missen plaats, waarbij de zang verzorgd werd door het pasgeboren ensemble “UitveRKKoren”. De ervaringen zijn dus op 18 mei om 18.00 uur te zien op Nederland 2. Op internet zijn via de facebook-pagina van mediapriester Roderick Vonhögen enkele voorproefjes te vinden in de vorm van foto’s en filmpjes.

Niemand leeft voor zichzelf
Niemand sterft voor zichzelf
Wij leven en sterven voor God, onze Heer
Aan Hem behoren wij toe

Bedroefd hebben wij op 29 april jl. afscheid moeten nemen van ons koorlid

Joop Gerritsma

Ruim 39 jaar mochten we hem in ons midden hebben als tenor.

Moge hij voor eeuwig zingen in het koor der engelen.

Sint Franciscus Herenkoor Bolsward.

In paradisum deducant te angeli

Met droefheid hebben wij vernomen dat is overleden

Ytje Kolkena - van der Meulen

erelid van ons koor.

Wij wensen de familie veel kracht en sterkte toe.

St. Franciscus Dameskoor Bolsward.

=====

Koren

Za. 18 mei	Joachim	Za. 1 juni	Joachim
Zo. 19 mei	Dames en Herenkoor	Zo. 2 juni	Kinderkoor
Ma. 20 mei	Cantrix C. Bekema	Za. 8 juni	Herenkoor
Za. 25 mei	Dameskoor	Zo. 9 juni	Dameskoor
Zo. 26 mei	Cantus Deo	Za. 15 juni	Cantus Deo
		Zo. 16 juni	Herenkoor





H. Werenfridusparochie Workum

Voorgangers: zie het 4-sprongrooster op pagina 2

Tijdens de vieringen bidden wij voor:

Zondag 19 mei: Meye Bosma, Titus en Theodora Galama–Dijkstra,
Fetje van der Meulen, Sijbren v. d.. Meulen, Andries en Dirk de Jong

Zondag 26 mei: Meye Bosma, Emmie Schotanus –de Jong, Johannes en Elizabeth
de Jong –Postma, Leen van Poelje sr. en overl. fam.

Zondag 2 juni: Nico Huisman en overl. fam., Titus en Theodora Galama-Dijkstra,
Robertus en Maria Theodora Ketelaar- Huitema

Zaterdag 8 juni: Femmie de Jong-Adema, Rein en Piet Miedema, uit dankbaarheid

Lectoren en misdienaars

Zo.	19 mei	Lector: Hes Kienstra Misdienaars : Rudmer de Ringh en Jesse Yntema
Zo.	26 mei	Misdienaars : Marich Flapper en Danique Wahle
Zo.	2 juni	Lector: Cronius Kramer
Wo.	5 juni	Misdienaars : Kees van Wier en Rixt de Ringh
Za.	8 juni	Lector: Catechesejeugd Misdienaars: Silke van Poelje en Marije Zijlstra

Creche:

26 mei: Annie en Femke van Dijk

Koren

Zo.	19 mei	Gregorius Magnus
Za.	26 mei	Schoolkoor
Zo.	2 juni	Volkszang
Za.	8 juni	Ursulakoor

Kosters

Zo.	19 mei	A. de Ringh
Zo.	26 mei	A. de Ringh
Zo.	2 juni	L. Buren
Za.	8 juni	H. Rijpma



Collectanten:

Zo. 19 mei H. de Bruin en Joh. van Dijk
Zo. 26 mei Tj. Ketelaar en R. van Wier
Zo. 2 juni P. Teernstra en G. de Boer
Za. 8 juni Catechesejeugd

Deurcollectes

19 mei t.b.v. Koren
26 mei t.b.v. Onderhoud
2 juni t.b.v. Koren
8 juni t.b.v. Jeugdwerk



Bloemverzorgers:

Maand Mei Emmy Oude Weernink
Maand Juni Margriet Miedema en José Galema

Koffieschenken:

Zo. 19 mei G. Rekers en S. Kramer
Zo. 26 mei A. de Boer en S. Kramer
Zo. 2 juni S. Flapper en T. Yntema

Nieuws voor de bewoners van Ny Mariënacker

Zaterdag 1 juni er een Communieviering met Pastor Ten Wolde, deze viering begint om 16.00 uur.

Vrijwilligers: Mevr. T. Ketelaar, mvr. S. Kramer en Dhr. G. Ketelaar.

Zomermarkt in de toren

De rommelmarkt is weer achter de rug. We zijn alweer bezig met de voorbereiding van de zomermarkt in de toren bij de Gertrudis. We gaan daar de maanden juni, juli en augustus voor de kerk en het Lilianefonds tweedehands spullen verkopen. Momenteel zijn we bezig met het rooster te maken van vrijwilligers die ons daarbij helpen. Maar er kunnen nog wel mensen bij. Hebt u nog een paar uurtjes en wilt u ons ook helpen belt u dan a.u.b. nr. 543894. Het kost u geen hele middag maar slechts twee uurtjes per keer. Het is best gezellig om dit met elkaar te doen.

De rommelmarktcommissie.

Heeft Workum behoefte aan een Oanrin hûs?

Steeds meer mensen dreigen tussen wal en schip te vallen. Dat kan het geval zijn met mensen die nu nog zorg of ondersteuning krijgen die door de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) verandert. En de huidige economische crisis maakt het er voor velen van ons ook niet gemakkelijker op. Maar het is natuurlijk zo dat iedereen af en toe behoefte heeft aan een praatje, mensen om zich heen of wat goede raad.

Een groep vrijwilligers wil daar iets aan doen door zich in te zetten voor de komst van een open ontmoetingsplaats of *Oanrin hûs* in Workum waar mensen kunnen in- en aanlopen. Voor de koffie, de krant, de gezelligheid, een spelletje of een speciale activiteit.

Het feit dat Zorggroep Tellens haar activiteiten voor senioren in Dienstencentrum Waldrikhiem heeft overgebracht naar Nij Mariënacker (Nij Waldrik) biedt kansen. Tellens heeft de mogelijkheid geboden om de rest van dit jaar van Waldrikhiem gebruik te maken om uit te zoeken of er inderdaad vraag is naar een laagdrempelige ontmoetingsplaats in Workum.

We gaan de proef nemen! **We zijn vanaf 15 mei open op de woensdagmiddagen van 13.30 – 16.00 uur op het Noard nr. 177 in Workum.** Op zaterdag 11 mei houden we er Open Huis. Iedereen is dan welkom vanaf 13.30 – 16 uur om er een kijkje te nemen. We horen dan ook graag wat voor wensen er zijn m.b.t. activiteiten, openstelling en dat soort zaken. En natuurlijk staat dan de koffie klaar!

Winkie Zeldenrust Tel. 0514 – 681080.

Doe mee met de kledinginzamelactie van Sam's Kledingactie in Workum en steun Cordaid Mensen in Nood!

Op vrijdag 24 mei en zaterdag 25 mei vindt in Workum de kledinginzamelingsactie van Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven bij het volgende adres:

Op vrijdag 24 mei van 19.00 uur tot 20.30 uur en op zaterdag 25 mei van 9.00 uur tot 10.30 uur bij: R.K. Kerk Noard 173, Workum.

De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar de projecten van Cordaid Mensen in Nood. Al een aantal jaar steunt Sam's het Droogte Cyclus Project in Kenia. In dit project wordt de lokale bevolking geleerd om zich te wapenen tegen de droogte.

Voor meer informatie over Sam's Kledingactie en de gesteunde projecten kunt u kijken op www.samskledingactie.nl of bellen naar 073-687 10 60.

Wel en Wee van Workum.

Op dit moment van schrijven is het een mooi lente dag, we kunnen volop genieten van de zon. Hopelijk is dit het begin van een mooiweer periode, waar we allemaal naar uit zien.

Verder wil ik U van het verdere parochie gebeuren op de hoogte brengen.

Op 18 April is rustig heen gegaan Meije Bosma weduwnaar van Annie de Boer.

Hij werd op 10 juni in Idzega geboren, zijn ouders woonden daar en later ook in Hindeloopen en op de wachtpost. Toen Meije met Annie trouwde gingen ze in het ouderlijk huis van Annie op het Noard wonen, waar Meije op 84 jarige leeftijd is overleden. Zijn begrafenis vond plaats op 23 April van uit onze kerk waarna we hem naar zijn laatste rust plaats mochten brengen.

Na een verblijf van 4 weken in Bloemkamp kwam Piet Weitenberg 8 Mei weer thuis. We wensen hem thuis een spoedig herstel toe.

Zaterdag 11 Mei is Laurens Bergsma gedoopt, Laurens wil graag zijn eerste H Communie op 26 mei ontvangen. We hopen dan Laurens zich thuis mag voelen in onze Parochie.

Zaterdag 25 Mei is er geen viering in onze kerk. Deze is verplaatst naar Zondag 26 mei dan mogen de eerste communicantjes hun H Communie ontvangen.

Op 7 juni 2013 trouwen Wybrich Bakker en Hilbert de Vries, 's middags in het stadhuis en om 18.30 uur in de Sint Gertrudiskerk in Workum. Hun adres is Bûterikkers 111, 8711 GT Workum.

Meer hierover elders in de 4 Sprong.

Alvast noteren: Op 29 juni start de Patersrountsjetocht van af ons kerkplein.

Hierover komt nog meer informatie.

Dit was het weer voor deze keer.

We wensen onze zieken sterkte en beterschap en verder iedereen alle goeds.

De Contactpersonen.



St. Martinusparochie Makkum

Voorgangers: zie het 4-sprongrooster pagina 2

Tijdens de vieringen bidden we voor:

Zondag 12 mei: fam. Postema en alle zieken in onze parochie en Avondrust

Zondag 19 mei: Alle zieken in onze parochie en Avondrust

Zondag 26 mei: Alle zieken in onze parochie en Avondrust

Zondag 2 juni: fam. Adema-Rinia, fam. Doedel en alle zieken in onze parochie en Avondrust

Zondag 9 juni: fam. Postma en alle zieken in onze parochie en Avondrust

Zondag 16 juni: Alle zieken in onze parochie en Avondrust

Lectoren

Zo. 12 mei Bernadette de Jong

Zo. 19 mei Mieke van Vliet

Zo. 25 mei Toos van As

Zo. 2 juni Thilda Adema

Zo. 9 juni Riet van der Bles

Kosters

Zo. 12 mei Bianca Domhof

Zo. 19 mei Jan Riemersma

Zo. 25 mei Watze Roorda

Zo. 2 juni Lenie Foekema

Zo. 9 juni Mieke van Vliet

Collectanten

Zo. 12 mei Geerten Tros

Zo. 19 mei Nico van Vliet

Zo. 25 mei Klaas Groeneveld

Zo. 2 juni Lenie Foekema

Zo. 9 juni Geerten Tros

Bloemschikken

Mei: Ida en Anneke Genee

Juni: Riet van der Bles



Misdienaars

Zo. 12 mei Charlotte en Annick

Zo. 19 mei Hannah en Quincy

Zo. 2 juni Jacob en Ryan

Zo. 9 juni Rosalie en Zoë

Opbrengst collecten maart 2013

€ 179,64 Collecten eigen kerk

€ 62,50 Deurcollecte onderh. eigen kerk

€ 60,60 Deurcollecte Roepingenzondag

19 mei Week van de Nederlandse missionarissen



KVG-Nieuws

De volgende datum voor het oud papier is op vrijdag 17 en zaterdag 18 mei voor de maand juni is het op vrijdag de 14^e en zaterdag de 15^e en de container staat op de Klipperstraat. Wij hopen dat u uw oud papier weer zult brengen. Hou er rekening mee dat de container 's middags rond 16.00 uur op slot gaat in verband met de veiligheid.

Algemene jaarvergadering

Langs deze weg wil ik penningmeester Hans Gesterkamp bedanken en Rita Elhorst voor het waarnemen van de honneurs voor de presentatie van de jaarcijfers 2012. De vraag m.b.t. hoogte van de misintenties is door mij afgehandeld richting de heer Doedel. Er zijn over het jaar weinig misintenties naast de misintenties in het kader van giften.

Wellicht is het hier op zijn plaats om te melden dat u misintenties kunt uitbrengen op onder meer ook de meer heugelijke momenten zoals verjaardagen, huwelijksfeest, geboorte, slagen van een schoolopleiding, een goede afloop van een operatie etc. etc. Laat het tijdig weten, zie hiervoor de achterzijde van het parochieblad.

Wel en Wee Makkum

* Iedereen in de parochie die aan mij heeft gedacht middels een kaartje, bezoekje of op welke manier dan ook, tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en na mijn thuiskomst wil ik heel hartelijk bedanken. Gezien het aantal kaarten die ik heb mogen ontvangen hebben jullie allen zeer met mij en Mieke meegeleefd. Ook namens Mieke mijn zeer hartelijke dank, aldus Nico van Vliet.

* Op 29 april waren Piet en Stien Koning 55 jaar getrouwd en op zondag 21 april waren zij met al hun kinderen en kleinkinderen in de Eucharistieviering om dit heugelijke feit te vieren. Ook namens de parochianen nog van harte gefeliciteerd en wij wensen u nog vele jaren toe in liefde en gezondheid.

* Op 26 mei is de Eerste Communieviering in Workum. Er is dan geen viering in onze kerk. Samen met de kinderen van Workum zullen Luna van der Mey en Frits Dierick hun eerste communie ontvangen. Wij hopen dat vele parochianen hierbij aanwezig zullen zijn. Wij wensen de communicantjes een hele fijne dag toe.

Avondrust:

* De eerstvolgende Communieviering is op maandag 3 juni 2013 om 10.30 uur in de Tûnkeamer en de voorganger is Pastor Nelleke ten Wolde. Vanaf 10.00 uur is er koffie. U wordt van harte uitgenodigd.

* Alle zieken thuis en in het ziekenhuis veel sterkte toegewenst.

* Voor u allen, liefde, geluk en gezondheid toegewenst.

*Toos van As, tel. 232564,
(mailadres: toosvanas@hotmail.com)*



H. Nicolaas van Tolentijnparochie Witmarsum

Voorgangers: zie 4-sprongrooster pagina 2

Tijdens de vieringen bidden we voor:

Zondag 19 mei, Pinksteren: voor de zieken en overl. Schelte en fam. Anema-de Jong, Jan Jurna, Rein Ludema, fam. Ypma-Galama

Zondag 26 mei: voor de zieken, overl. Fonger en Mieke Posthuma Smit, Willem Oudenhoooven

Zondag 2 juni: voor de zieken, overl. Jan Jurna, Antoon van Asseldonk, Wiebe en Wiepkje Bergsma

Zondag 9 juni: voor de zieken, overl. Piet en fam. Tadema-Veldman, Douwe en Anna Poortstra-de Boer, Schelte en fam. Anema-de Jong

Zondag 16 juni: voor de zieken, overl. Jan Jurna, Boukje Anema, fam. Brouwer-Anema, fam. Ypma-Galama

Lectoren

- zo. 19 mei mevr. B. de Groot (532340)
- zo. 26 mei mevr. E. van der Wei(532112)
- zo. 2 juni mevr. L. de Boer (642059)
- zo. 16 juni mevr. B. de Groot (532340)
- zo. 23 juni mevr. L. de Boer (642059)

Kosters

- dhr. S. Hettinga
- dhr. D. Stoffels
- dhr. H. Anema
- dhr. F. van Koppen
- dhr. S. Hettinga

Collecte

Zondag 19 mei, Pinksteren, is er een 2^e collecte voor de Ned. Missionarissen en op zondag 26 mei voor de bijzondere onkosten aan ons kerkgebouw.

Opbrengst collectes

De opbrengst van de collectes in de maand april 2013:

Parochie:	€ 149,55
Bijzondere onkosten	€ 33,05
Reservefonds	€ 29,90
Roepingenzondag	€ 42,90

Hiervoor hartelijk dank!

Vervoersdienst



Als U naar de kerk wil en vervoer nodig heeft omdat het anders niet gaat, bel dan enkele dagen van te voren met Leny Nota of Dirk Stoffels, Tel 0517.532260, dan zorgen wij voor vervoer.

Schoonmaken kerk:

week 23: 3 t/m 8 juni:

mevr. T. Jorritsma (531578)
mevr. L. de Boer (642059)

week 26: 24 t/m 29 juni:

mevr. D. Brouwer (531923)
mevr. B. de Groot (532340)
mevr. G. van Popta (531305)

Schoonmaken parochiehuis:

Mevr. G. de Vries en mevr. L. de Boer

Agenda

Elke zondag na de viering is er koffie in 't Arkje, waar iedereen welkom is.
do. 20 juni: bestuursvergadering 20.00 uur in 't Arkje.

"Omgekeerd Huisbezoek"

Verslag van het omgekeerd huisbezoek in 't Arkje op woensdag 24 april 2013. Aanwezig waren 20 mensen. We werden welkom geheten door mevrouw Jo van der Tol en ze las uit de Bijbel "Lof der flinke vrouw" waarna we het lied zongen "Hoor hoe God met mensen omgaat". Zuster Lambertina las uit Lucas 19 1-10 over Zacheüs. Deze lezing spreekt haar persoonlijk aan, omdat ze hierin haar roeping herkent: "Eens werd ik aangetrokken door de Heer. Alles achterlaten, geen eigendommen meer, geen spaarbankboekje, maar vooral wat de Heer zegt: "Vandaag wil ik in jouw huis verblijven".

Dan volgde de inleiding door pastor N. ten Wolde en vragen over het gebruik van de Bijbel en voorkeur voor verschillende passages plus uitleg over de indeling van de Bijbel. Er volgde een levendige discussie onder het genot van koffie met koek, waarna de pastor verder ging met haar uitleg.

Ter afsluiting volgde nog een stuk uit de Bijbel Spreuken 30-31 en een gedicht gekozen door Suus Ypma van Henk Jongerius: "Wie is die man"?

Al met al was het een leerzame en gezellige ochtend en voldaan keerden we huiswaarts.

Anneke Zeinstra.

Nieuwe gasten in Kagera.

Ook dit jaar brachten Lineke en ik weer een aantal weken door in ons geliefde Mugana. Lekker in de hangmat hangen en dromen in de zon, half januari! Ideaal klimaatje en de heerlijkste vruchten in je nabijheid. Afrikaanse kok kookt fantastisch met iedere dag verse vis en groente uit eigen tuin. 's Middags een wandeling van 2 uur van 4 tot 6, want bewegen is belangrijk en de natuur is fantastisch. Altijd weer dat fantastische uitzicht op de heuvels en het struinen over de paadjes door bananendorpen verveelt nooit.

Visite

Na een week kwam er een einde aan dit rustige leventje. We kregen visite. Met maar liefst 5 personen kwam er een delegatie uit Nederland. De reis hadden we nauwkeurig voorbereid, want de Nederlanders waren nog nooit in Afrika geweest. Ze werden met het busje van Joseph opgehaald in Entebbe. Afgevaardigden van onze hoofdsponsor Greenchoice zijn het. Het wordt maar een klein weekje dat ze weg kunnen uit Nederland. Maandagmorgen komen ze aan in Mugana na een spannende tocht door de nacht in het busje. Vol verbazing aanschouwen ze hun nieuwe wereld voor een week. Afrikaanse zusters met witte sluiers op hun hoofd verwelkomen hen, maar wij waren er ook natuurlijk. Een gezamenlijk ontbijt en de eerste blikken over de veranda. Zo anders dan gedacht. Rust na zo een lange reis is nodig, maar Moeder Natuur denkt er anders over. Er breekt een verschrikkelijk onweer los, net als ze onder de wol kruipen. Een donderslag slaat alle elektriciteit in een klap uit. Wie zijn mobieltje aan het opladen is, heeft pech. Gelukkig er is geen schade. De zon breekt even snel weer door als de donder kwam. Heel gewoon zo aan het eind van de regentijd hier dicht bij de Evenaar

Jos Duindam. www.stichtingwakk.nl

Wel en wee Witmarsum

Allereerst een ieder van harte gefeliciteerd met de nieuwe koning Willem Alexander en koningin Maxima. Op deze dag hebben we gezien wat er mogelijk is als je met elkaar een eenheid vormt en de handen ineen slaat om iets te doen slagen. Nederland was groot op 30 april.

Zo kan het straks ook zijn als de Viersprongparochies één worden. Op dit moment weten we het nog niet, maar als deze Viersprong uit komt zou het wel eens kunnen zijn dat de vier parochies een nieuwe naam hebben. De eigen kerken blijven hun naam behouden en onder deskundige leiding van ons pastoraal team, zullen ook wij groot kunnen zijn in het samen verder gaan. Als ieder bereid, is zal het zeker slagen.

24 April had in `t Arkje het omgekeerd huisbezoek plaats onder leiding van pastor Nelleke ten Wolde. De Bijbel speelde daarbij een hoofdrol en door de pastor werden we wegwijs gemaakt hoe met de Bijbel om te gaan. In deze Viersprong vindt u een verslag. Dank aan pastor Nelleke.

Dan wens ik u allen toe dat op het Pinksterfeest de heilige Geest u niet voorbij gaat, maar dat u de kracht van Zijn aanwezigheid mag ervaren.

Een Zalig Pinksterfeest. Met een hartelijke groet en Gods zegen.

Zr. Lambertina.

Informatieve internetsites voor alle parochies van “De 4-sprong”

Lectoren/ misdienaars/acolieten:

www.franciscuskerk.nl

Heiligenkalender, bloemen en foto's zie:

www.pylgeralmanak.nl

Overige websites:

www.franciscaansebeweging.nl

www.werkplaatsvoordeziel.nl

www.abultsma.nl

ALGEMENE INFORMATIE

Pastores:

Pastoor A. Bultsma, Pastorie: Grote Dijlakker 7, 8701 KV, Tel: 0515.572206,
e-mail: pastoor.bultsma@gmail.com, website: www.abultsma.nl
Pastor N. ten Wolde – Hijwegen, tel. 0515.572528
e-mail: pastortenwolde@gmail.com. vrije dag: dinsdag

Diaconaal werker: Dhr. K. van Kordelaar. Aanwezig: maandag t/m/ vrijdag.
Tel. 0515 755479 of 06–19905519, e-mail: kvankordelaar@solidairfriesland.nl

Bolsward:

Parochiesecretariaat St. Franciscusparochie: Postbus 209, 8700 AE
Grote Dijlakker 7, telefoon: 0515.576998; e-mail: info@franciscuskerk.nl
Openingstijden: maandag, woensdag en vrijdag van 09.00-12.00 uur
Ledenadministratie/verhuizing: Aanmeldingen/wijzigingen a.u.b. doorgeven aan
het parochiesecretariaat.

Parochiebestuur: Secr. dhr. J. H. Terra, Postbus 209, 8700 AE Bolsward,
telefoon 0515.576126, e-mail: janterra@planet.nl

Koster: Dhr. A. Mulder, Snekerstraat 25, 8701XB, Telefoon: Pastorie:
0515.575924, Thuis: 0515.573216, vrije dag: woensdag

Financiële zaken: Bankrekeningen: ABN Amro Bank nr. 21.53.06.511
Rabobank nr. 30.87.05.483

Opgave misintenties: kunt u (met duidelijke vermelding misintenties op de envelop)
deponeren in de brievenbus van de pastorie of doorgeven aan Mevr. R. van Dongen,
Pater Schuurmanstraat 22, tel. 0515.574579 e-mail: dong2103@planet.nl

Workum

Postadres: H. Werenfridusparochie, Postbus 93, 8719 AB Workum.

Contactpersonen:

Geartsje Weitenberg, tel. 0515.543651, e-mail: joh.weitenberg@comveeweb.nl

Ytsje Heins, tel. 0515.541979 en Henny de Jong, tel. 0515.542912

Secretariaat: Lienke de Ringh-van Poelje, tel. 0515.542537
e-mail: lienkederingh@hotmail.com

Ledenadministratie: Ger v.d. Nes, Aldewei 4, 8711 BT Workum.

Tel. 0515-540850, e-mail: gervandenes@hotmail.com

Financiële zaken: Rabobank nr. 37.21.12.900

Opgave misintenties: Mevr. R. de Jong, Noard 145, 8711 AE Workum, tel.
0515.542050 (kosten: €8,-)

Caritas Workum: zie www.caritasworkum.nl

Begrafenisvereniging "Fonds Naastenliefde": Dienstdoende bode,
tel.06.42243477 www.fondsnaastenliefde.nl. Opgave nieuwe leden:
via e-mail: naastenliefde@live.nl

Makkum:

Postadres: St. Martinusparochie, Postbus 71, 8754 ZP Makkum

Contactpersonen:

Mevr. A. Reijns tel. 0515.231709

Mevr. T. Adema tel. 0515.231036

Dhr. A. van Schaick tel. 0515.231285

Mevr. T. van As tel. 0515.232564

Ledenadministratie: dhr. H. Gesterkamp, Kerkstraat 10, 8754 CS Makkum

Financiële zaken: Rabobanknr. 34.06.61.054; Postbanknr. 964453,

Opgave misintenties kunt u deponeren in de brievenbus van de pastorie,

Kerkstraat 10 of doorgeven aan Hans Gesterkamp, tel. 233068.

De kosten bedragen € 8,00 per intentie.

Witmarsum:

Postadres: H. Nicolaas van Tolentijnparochie, Arumerweg 89,

8748 AC Witmarsum, tel. 0517.532165

Contactpersonen:

Zr. Lambertina tel. 0517.579257 of 532165

Mevr. L. Nota tel. 0517.532260

Mevr. A. Altena (bezoekersgroep) tel. 0517.641070

Ledenadministratie: Nieuwe parochianen kunnen zich melden bij

mevr. L. Nota, Terpweg 14, 8747 NT Wons, tel 0517.532260

Financiële zaken: Betalingen o.a. kerkbalans: rek. nr. 3715.00.761 t.n.v.

RK kerkbestuur Witmarsum

Begrafnisvereniging: Alle info: dhr. H. Anema, Pingjumerstraat 45,

8748 BM Witmarsum, tel. 0517.531961

Opgave misintenties: Zr. Lambertina, tel. 0517.579257 of 0517.532165

Het volgende parochieblad "De 4 - Sprong" gaat over de periode:

14 juni- 12 juli 2013

Kopij voor het volgende parochieblad graag inleveren/mailen

vóór MAANDAG 3 juni 2013 bij/naar:

Bolsward: mevr. A. Witteveen, tel. 574580 e-mail: parochieklok@hotmail.com

Workum: dhr. A. de Ringh, tel. 0515.542537 e-mail: aukejelle@hotmail.com

Makkum: mevr. T. van As, tel. 0515.232564 e-mail: toosvanas@hotmail.com

Witmarsum: mevr. E. v.d. Wei, tel. 0517.532112 e-mail: ellyvdwei@planet.nl

Derde jaargang 2013 nr. 5.