

ZALIGE TITUS BRANDSMAPAROCHIE

HEILIGE FRANCISCUS - BOLSWARD

HEILIGE MARTINUS - MAKKUM

HEILIGE NICOLAAS VAN TOLENTIJN - WITMARSUM

HEILIGE WERENFRIDUS - WORKUM



4-sprong

vrijdag 3 oktober - vrijdag 31 oktober 2014

VIERINGENROOSTER

Datum	Tijd	Plaats	Viering	Voorgang.
Vr. 3 okt.	19.00	Huylckenstein	Eucharistie	AB
Za 4 okt.	16.30	Bolsward	Rozenkransgebed	
Za 4 okt.	19.00	Bolsward	Eucharistie	AB
Zo. 5 okt.	09.30	Makkum	Eucharistie	AB
Zo 5 okt.	09.30	Witmarsum	Communieviering	NtW
Zo 5 okt.	09.30	Workum	Communieviering	Parochianen
Zo. 5 okt.	11.00	Bolsward	Eucharistie	AB
Ma 6 okt.	10.30	Avondrust	Communieviering	NtW
Di. 7 okt.	09.00	Janningkapel	Eucharistie	AB
Wo. 8 okt.	10.00	Bloemkamp	Communieviering	NtW
Wo. 8 okt.	19.00	Workum	Rozenkransgebed	
Do. 9 okt.	09.00	Bolsward	Eucharistie	AB
Vr. 10 okt.	19.00	Huylckenstein	Eucharistie	AB
Za. 11 okt.	16.30	Bolsward	Rozenkransgebed	
Za. 11 okt.	16.30-17.30	Bolsward	Biechtgelegenheid	AB
Za. 11 okt.	19.00	Bolsward	Communieviering	NtW
Za. 11 okt.	19.00	Workum	Eucharistie	AB
Zo. 12 okt.	09.30	Makkum	Eucharistie	AB
Zo. 12 okt.	09.30	Witmarsum	Gebedsviering	NtW tentd.
Zo. 12 okt.	11.00	Bolsward	Eucharistie	AB
Ma. 13 okt.	19.00	Bolsward	Gebedsviering (KVG)	NtW
Di. 14 okt.	09.00	Janningkapel	Eucharistie	AB
Wo. 15 okt.	10.00	Bloemkamp	Eucharistie	AB
Wo. 15 okt.	19.00	Workum	Rozenkransgebed	
Do. 16 okt.	09.00	Bolsward	Eucharistie	AB
Vr. 17 okt.	19.00	Huylckenstein	Eucharistie	AB
Za. 18 okt.	16.00	Nij Mariënakker	Eucharistie	AB
Za. 18 okt.	16.30	Bolsward	Rozenkransgebed	
Za. 18 okt.	19.00	Bolsward	Gebedsviering(Marialof)	AB
Zo. 19 okt.	09.30	Makkum	Eucharistie	AB
Zo. 19 okt.	09.30	Witmarsum	Communieviering	Parochianen
Zo. 19 okt.	09.30	Workum	Communieviering	NtW
Zo. 19 okt.	11.00	Bolsward	Eucharistie	AB
Di. 21 okt.	09.00	Janningkapel	Eucharistie	AB
Wo. 22 okt.	10.00	Bloemkamp	Eucharistie	AB
Wo. 22 okt.	19.00	Workum	Rozenkransgebed	
Do. 23 okt.	09.00	Bolsward	Eucharistie (mmv KBO)	AB

Vr. 24 okt.	19.00	Huylckenstein	Eucharistie	AB
Za. 25 okt.	16.30	Bolsward	Rozenkransgebed	
Za. 25 okt.	19.00	Bolsward	Communieviering	Parochianen
Za. 25 okt.	19.00	Workum	Eucharistie	AB
Zo. 26 okt.	09.30	Makkum	Communieviering	Parochianen
Zo. 26 okt.	09.30	Witmarsum	Eucharistie	AB
Zo. 26 okt.	11.00	Bolsward	Eucharistie	AB
Di. 28 okt.	09.00	Janningkapel	Eucharistie	AB
Wo. 29 okt.	10.00	Bloemkamp	Communieviering	NtW
Wo. 29 okt.	19.00	Workum	Rozenkransgebed	
Do. 30 okt.	09.00	Bolsward	Eucharistie	NtW
Vr. 31 okt.	19.00	Huylckenstein	Eucharistie	AB

Uitvaartwacht in de Viersprong

Vrijdag 3 oktober t/m zondag 12 oktober	pastor Ten Wolde
maandag 13 oktober t/m zondag 26 oktober	pastoor Bultsma
maandag 27 oktober t/m vrijdag 31 oktober	pastor Ten Wolde

In het kleine en alledaagse

Hoewel onze kerk wereldwijd gezien groeit en ook de bredere familie van christenen op aarde in aantal toeneemt, zijn er wel zorgen. Met name in onze westerse landen blijkt het allemaal niet mee te vallen om mensen te winnen voor het evangelie. Om allerlei redenen lijkt de persoon van Christus veel van onze plaats en tijdgenoten niet te kunnen boeien. We merken dat in onze eigen geloofsgemeenschappen en dikwijls ook in onze familie- en vriendenkring.

Als sinds meer dan dertig jaar wordt er daarom nagedacht over wat de nieuwe evangelisatie is gaan heten. Het idee is dat we de landen en culturen die van oudsher vertrouwd waren met het christendom opnieuw en uitnodigend in contact moeten brengen met ons geloof.

Dat klinkt als een moeilijke opgave. We hebben immers al zoveel geprobeerd. Soms denk ik echter dat we misschien wel wat te groot hebben gedacht. In de parochie(s) is en wordt er natuurlijk altijd veel gedaan aan het goed verzorgen van de gebouwen. Er is aandacht voor goede beleid en werkbare afspraken rondom de diaconie zowel dicht bij huis als verder weg. De projecten rondom 1^e communie en het heilig Vormsel zijn doorgaans met hulp van velen steeds weer tot een goed einde gebracht. En zo wordt er steeds heel veel geregeld in en voor onze geloofsgemeenschap.

En laten we daarover helder zijn: het is goed, zelfs belangrijk, dat dit allemaal gedaan werd en wordt. Tegelijk zijn al deze zaken niet het enige waar het om draait als je gelovig wilt leven. Misschien is het zelfs niet het eerste en is iets anders nog iets belangrijker. Ons geloof, beter gezegd: Jezus Christus zelf wil graag dicht bij ons zijn. Zijn aanwezigheid, zijn vriendschappelijke betrokkenheid, mag gevolgen hebben voor ons eigen leven en samenleven. Dan gaat het niet meteen om het grote van beleid en organisatie. Dan gaat het allereerst om hoe we leven, hoe we de mensen om ons heen tegemoet treden en welke plaats het gebed heeft in ons dagelijks bestaan. Wat dat betreft kun je denken aan de aanwijzing die in de Benedictijner kloosters aan de portier wordt gegeven. Als iemand aan de deur komt, dient broeder of zuster portier bij het gaan van de deurbel eerst (in stilte) te zeggen: “geprezen zij de Heer” en pas daarna de deur open te doen. Zo ook wanneer de telefoon gaat, er een brief wordt geopend of een e-mail gelezen. Telkens eerst: “Geprezen zij de Heer” en daarna de ontmoeting met degene die zich bij ons aandient. Dat klinkt wat omslachtig, maar het gaat erom met een goede houding mensen tegemoet te treden. Als we eerst God danken voor de persoon die onze aandacht vraagt en dan de ontmoeting aangaan, sta je heel anders tegenover elkaar. Onze ontvankelijkheid voor wat de ander van ons vraagt of ons wil zeggen wordt dan groter. En alleen al daaruit blijkt dat we zorgvuldige en aandachtige medemensen willen zijn. Hoewel daardoor nog geen woord over Jezus is gesproken, wordt zodoende al wel de betekenis van het evangelie meegedeeld. Gewoon door dat hele kleine van iets meer aandacht en wellicht een wat grotere interesse. Misschien begint de nieuw evangelisatie wel allereerst daar. Daar waar we in het kleine oprecht proberen Jezus in ons leven toe te laten en daar naar leven.

pastoor A. Bultsma.

Even bijpraten.....

Wat geloven we eigenlijk –14 oktober begint een reeks van acht avonden bedoeld om met elkaar te ontdekken wat we geloven. Geloven heeft altijd meerdere aspecten. De persoonlijke relatie met God is de essentie ervan, maar kan niet los staan van bepaalde overtuigingen ten aanzien van wie God is en wat Hij voor ons wil betekenen. U bent van harte uitgenodigd om mee te doen. Als leidraad nemen we het Geloofsboek van de Belgische bisschoppen. Wanneer u zich via het secretariaat aanmeldt, kunnen tijdig voldoende boekjes worden besteld. Meer informatie stond in het vorige parochieblad en is te vinden in de groene brochures achter in onze kerkgebouwen.

4 oktober – De vierde oktober is misschien het meest bekend als Werelddierendag. Als katholieke geloofsgemeenschap weten we dat dit samenhangt met de heilige Franciscus van Assisi, die sinds jaar en dag op deze dag wordt gevierd. Sint Franciscus is de patroon van de locatie Bolsward. In het weekend van 4 en 5 oktober wordt daar derhalve afgeweken van de zondag en het patroonsfeest gevierd.

Opname onder de geloofsleerlingen – In onze parochie zijn momenteel negen mensen zich aan het voorbereiden om toe te treden tot de katholieke kerk. Twee van hen zullen daartoe het sacrament van het doopsel ontvangen. Het is een goede gewoonte om volwassenen die om het doopsel vragen eerst op te nemen onder de geloofsleerlingen. Op 5 oktober zullen tijdens de 11.00 uur viering te Bolsward Nella Schuurman en Martijn Zijlstra daartoe de zalving met de catechumenenolie ontvangen.

Maria van Sevenwouden – De voorbereidingen voor de viering van het vijfhonderdjarig jubileum van Maria van Sevenwouden zijn in volle gang. We hopen dit feest als parochie midden in en samen met de samenleving te mogen vieren. Via de website (www.mariavansevenwouden.nl) en Facebook (www.facebook.com/mariavansevenwouden) kunt u gemakkelijk op de hoogte blijven.

Ziekenzalving - Het ontvangen van het sacrament van de ziekenzalving is vaak een bijzondere gebeurtenis. Tot voor zo'n vijftig jaar geleden werd het vaak uitgesteld tot op het allerlaatste moment. Soms werd het daarom wel het sacrament van de stervenden genoemd. Gelukkig hebben we weer mogen ontdekken dat het echt gaat om een sacrament voor zieken. Daardoor hoeft u niet zo lang af te wachten en is het vaak mogelijk om het zo af te spreken dat ook dierbaren erbij aanwezig kunnen zijn. In het verleden was er altijd een priester aanwezig om in geval van een snel verlangde ziekenzalving (of vanwege een andere nood) dienstbaar te kunnen zijn. Toen waren er echter meerdere paters en priesters in onze parochie. Nu is dat anders. Het is daarom belangrijk er nog eens aan te herinneren dat het niet altijd mogelijk is om op stel en sprong klaar te staan of snel iemand anders te regelen. Daarvoor zijn we simpelweg met te weinig priesters. Indien mogelijk is het daarom raadzaam om niet tot op het laatst te wachten met het verzoek om de ziekenzalving. We zijn ervan overtuigd dat het sacrament daardoor ook beter tot z'n recht komt.

Bijbelquiz

Antwoorden:

1. Wat was er bijzonder aan de ezel waarop Jezus Jeruzalem binnenreed?
D. Er had nog nooit iemand op gezeten. (Vgl. Lucas 19, 30)
2. Wat stond er boven het kruis van Jezus?
A. Dit is de koning der joden. (Vgl. Lucas 23, 38)
3. Wat dachten de mensen die de apostelen in allerlei talen horen spreken?
C. Die zijn dronken. (Vgl. Handelingen 2, 13)
4. Wat gebeurde er met Ananias en zijn vrouw Saffira?
B. Ze vielen dood neer omdat ze geld achterhielden. (Vgl. Hand. 5, 1-11)
5. Waarom werden er diakens aangesteld?
A. De apostelen wilden zich concentreren op het gebed en de bediening van het Woord. (Vgl. Hand 6, 1-4).



Nieuwe vragen:

1. Waarmee moeten de Korintiërs volgens Paulus feestvieren?
A. Oud zuurdeeg C. Gezuurd brood
B. Nieuw zuurdeeg D. Ongezuurd brood
2. Wat zijn volgens Paulus aan de Galaten de vruchten van de Geest?
3. Aan wie moeten de Kolossenzen Paulus' groeten overbrengen?
A. Tychikus C. Nymfa
B. Aristarchus D. Archippus
4. Het Woord van God is volgens de Hebreeënbrief scherper dan:
A. Een hakbijl C. Een kromzwaard
B. Een tweesnijdend zwaard D. Een dolk
5. Wat is volgens Petrus het probleem met Paulus?
A. Paulus heeft bloed aan de handen
B. Paulus is niet in het beloofde land geboren
C. Paulus is veel op reis
D. Paulus' teksten zijn moeilijk te begrijpen

Bijbelleesrooster oktober 2014

1 1 Kor. 3,4,5	12 Efeziërs 1,2,3	23 Hebreeën 1,2,3
2 1 Kor. 6,7,8	13 Efeziërs 4,5,6	24 Hebreeën 4,5,6
3 1 Kor 9,10,11	14 Filippenzen (geheel)	25 Hebreeën 7,8,9
4 1 Kor 12,13,14	15 Kolossenzen (geheel)	26 Hebreeën 10,11
5 1 Kor 15,16. 2 Kor. 1	16 1 Tessalonicenzen 1,2,3	27 Hebreeën 12,13
6 2 Kor 2,3,4	17 1 Tessalonicenzen 4,5	28 Jakobus (geheel)
7 2 Kor 5,6,7	18 2 Tessalonicenzen (geheel)	29 1 Petrus 1,2,3
8 2 Kor 8,9,10	19 1 Timoteüs 1,2,3	30 1 Petrus 4,5
9 2 Kor 11,12,13	20 1 Timoteüs 4,5,6	31 2 Petrus (geheel)
10 Galaten 1,2,3	21 2 Timoteüs (geheel)	
11 Galaten 4,5,6	22 Titus (geheel), Filemon (geheel)	

Het vragenuur zal plaatsvinden op vrijdag 7 november 2014 van 09.30 tot 10.30 uur. We zullen dan onder andere napraten over de bijbelquiz, overleggen hoe we verder willen gaan met Bijbel lezen en pastor Ten Wolde zal een inleiding geven op het boek Openbaringen.

Het quizteam wordt persoonlijk uitgenodigd voor een oefensessie op donderdagavond 16 oktober. Daar ontvangen zij een aangepast leesrooster, zodat zij 29 oktober ook Openbaringen al gelezen zullen hebben.

Uitnodiging

Op woensdagavond 29 oktober 2014 vindt in De Hoekstien in Witmarsum de eerste editie van de Bijbelquiz in onze regio plaats. Teams van diverse PKN-gemeenten, de Doopsgezinde broederschap en de RK parochie zullen met elkaar strijden om de eer, de beste Bijbelkenners (m/v) te zijn. Naast pure Bijbelkennis zullen er ook vragen over de Bijbel in kunst en cultuur aan de orde komen. Aanvang van de avond is 20.00 uur. U bent van harte uitgenodigd om ons quizteam aan te moedigen en ondertussen veilig vanuit het publiek uw eigen Bijbelkennis te beproeven! Voor het publiek is het niet nodig om u van te voren aan te melden.

Gespreksgroep “geloven nu”

Ook dit najaar gaan we weer van start met de gespreksgroep “geloven nu”. We lezen iedere keer een Bijbelverhaal. Het gekozen thema van deze verhalen is geduld en ongeduld. Bijvoorbeeld geduld met jezelf, met anderen en met God. Een onderwerp wat in ons dagelijks leven vaak aan de orde komt.

Hoe gaan wij daar mee om? Ik hoop dat we weer mooie gesprekken mogen hebben met elkaar. Nieuwe mensen zijn van harte welkom.

De volgende data komen we bij elkaar: 21 oktober 2014, 18 november 2014, 16 december 2014, 20 januari 2015, 24 februari 2015 en 24 maart 2015.

Plaats: Bovenzaal bij de Franciscuskerk in Bolsward. Aanvang: 20.00 uur.

Wilt u ook eens mee doen dan kunt u zich opgeven bij Riemke Koopmans. Tel.06-30002646.

DIACONIE

Bericht van de diaconaal opbouwwerker

Als u dit bericht leest zijn er nog maar een paar dagen te gaan voordat de Dag van de armoede 2014 zal plaatsvinden in Workum.

We hebben er met de werkgroep KAR hard aan gewerkt om deze dag georganiseerd te krijgen en gaandeweg zijn we steeds meer behulpzame mensen tegengekomen die een hand of een handje wilden helpen. Dat is één van allermooiste dingen die een opbouwwerker tegenkomt, het ontmoeten van allerlei mensen die vanuit hun eigen mogelijkheden samen met jou iets voor een ander willen betekenen. Mensen die zich willen bezig houden met 'dienst' verlenen, de dienst van de barmhartigheid (diaconie = dienst).

Als geloofsgemeenschap willen we present zijn. De parochie is in de stad, het dorp, in de wereld aanwezig in navolging van de diaconale arbeid van Jezus. In de kerken gaat het niet zoals in de zorgsector om 'cure' (interventie, behandelen, lichamelijk genezen) maar om 'care' (de zorg, de aandacht, het pastoraat, de presentie).

Dat is waar ik naar probeer te streven en anderen enthousiast voor probeer te maken. Tegelijkertijd ben ik me bewust dat diaconie zonder liturgie maakt dat diaconie hulpverlening wordt (cure) in plaats van dienstverlening (care). En als kerken zijn we niet bedoeld om hulp te verlenen maar juist om dienst te verlenen. Dienst verlenen waarin er sprake is van wederkerigheid en een gelijkwaardige relatie.

Door het (mede) organiseren van de Dag van de armoede zijn we present in de samenleving en proberen we door het onderwerp, armoede en kinderen in Nederland, bespreekbaar te maken, aandacht te geven aan een (groeierende) groep mensen. We gaan niet direct op zoek naar een oplossing, maar proberen samen onze zorgen te uiten en mensen nabij te zijn die in hun dagelijkse leven met armoede worden geconfronteerd.

Ik zou het buitengewoon op prijs stellen als u in de gelegenheid zou zijn om op 10 oktober a.s. in Workum present te zijn. U bent van harte welkom.

Voor verdere informatie verwijst ik u graag naar de website van de werkgroep KAR, www.kindenarmoede.nl

Vrijdag 10 oktober 2014

DAG VAN DE ARMOEDE IN WORKUM

Locatie Scheepswerf "De Hoop" (ochtend) en
Sporthal "De Rolpeal" (middag)



De deelname is gratis van 09.30 (inloop) tot 16.00 uur.

Voor verdere informatie zie: www.kindenarmoede.nl
of bel 06.19905519

Archief RK Friesland viert 30-jarig jubileum



Het Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland (ADRKF) te Bolsward viert dit jaar haar 30-jarig jubileum. Op zaterdag 11 oktober a.s. wordt in verband daarmee in het eigen pand aan de Grote Dijklakker 12 te Bolsward een Open Dag gehouden van 13.00-17.00 uur, die kan worden bezocht door de donateurs, maar ook door

andere belangstellenden. Tijdens de Open Dag is er een extra tentoonstelling ingericht met een twintigtal bijzondere iconen, geschilderd door mevrouw Jantje Witteveen-van der Zee (1936-2010), afkomstig uit Irnsum, die in bruikleen zijn ontvangen van de Maria van Jessekerk te Delft.

Sinds 2004 zetelt het "Archief RK Friesland" in Bolsward, maar de oprichting vond op 1 mei 1984 plaats te Wijtgaard. In de loop der jaren zijn veel documenten en voorwerpen verzameld uit Het Rijke Roomse Leven in Friesland. In het archief in Bolsward kunnen onder andere bidprentjes, foto's, devotionalia en archieven van Friese R.K. instellingen en verenigingen worden bekeken. Op de uitgebreide website www.archiefrkfriesland.nl staat een aantal databases met een schat aan gegevens, waarbij die van de bidprentjes - met informatie over ruim 42.000 overleden Friese personen - het meest wordt geraadpleegd. De iconen kan men na de Open Dag op 11 oktober nog enkele weken op woensdag van 09.00-16.00 uur te Bolsward bezichtigen. Na woensdag 12 november gaan ze terug naar Delft.

Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland
Grote Dijklakker 12, 8701 KV Bolsward
tel: 0515 – 336804 (alleen op woensdag van 9.00 – 16.00 uur)
internet: www.archiefrkfriesland.nl
E-mail: info@archiefrkfriesland.nl
Algemeen



Nieuws van de werkgroep Maria van Sevenwouden

- Afgelopen weken heeft de werkgroep presentaties over het jubileum verzorgd bij de Doopsgezinde kerk, Bolsward Promotie en de Bolswarder Stichtingen. Dit waren zeer waardevolle avonden waar veel positieve reacties en ideeën uit kwamen.

- De route van de processie is bekend en uitgetekend.

(U vindt hem op de website en de Facebook pagina van Maria van Sevenwouden).

- De bedoeling is dat er tijdens de processie op diverse punten langs de route koren zullen staan die Marialiederen ten gehore brengen. De koren zijn via de contactpersonen ingelicht hierover. Hoe het precies zal komen is nog niet geheel duidelijk, maar dat het een bijzondere processie wordt staat vast.

- Ook is Muziekvereniging Oranje benaderd om mee te spelen tijdens de processie. Speciaal hiervoor heeft pastoor muziek gekocht wat gespeeld kan worden.

- De liturgie voor de Eucharistieviering en de Processie zijn inmiddels op papier gezet zodat duidelijk word hoe bijzonder 17 mei 2015 gaat worden!

- Woensdag 1 oktober zal er een groep uit Assen op bedevaart gaan naar Maria van Sevenwouden. Hopelijk mogen hierna nog vele groepen volgen.

- In oktober zal er weer een verhaal gepubliceerd worden in het Bolsward Nieuwsblad. Marga Claus heeft al diverse interviews gehad met parochianen die iets bijzonders hebben met Maria. Heeft u ook een verhaal en wilt u dit delen?

Mail dan naar: margaclaus@gmail.com

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Maria van Sevenwouden

www.mariavansevenwouden.nl

<https://www.facebook.com/mariavansevenwouden>

Beste medeparochianen

Over een paar maanden is het zo ver. Ons nieuwe parochieblad verschijnt!

We geven u de kans mee te denken over de naam er van. Blijft het "De 4-sprong" of word het iets anders? Stuur uw idee naar de redactie van de Zalige Titus Brandsma parochie parochieklok@hotmail.com.

Uit alle inzendingen wordt iemand gekozen die een leuk presentje krijgt.

Wij vragen u foto's te sturen naar de redactie (6 megapixels of groter) en veel kopij.

Graag niet te veel foto's in een e-mail maar liever in meerdere mails versturen.

Alvast dank,

Hartelijke groet, de redactie

Algemeen

GEWELD EN GELOOF Column bisschop De Korte



De laatste tijd worden wij geconfronteerd met extreem geweld in naam van de Islam. Deze godsdienst wordt door wrede extremisten gegijzeld. Het gruwelijke moslimgeweld in het Midden Oosten houdt ons een spiegel voor. Eeuwenlang is er ook in naam van het christelijk geloof geweld gesanctioneerd. Ik denk aan de kruistochten, de Inquisitie en de godsdienstoorlogen in de 16de en 17de eeuw. Nog in 1914 hebben Duitse en Franse priesters kanonnen gezegend. Voor zover ik kan inzien, heeft de Eerste Wereldoorlog rond geweld en geloof een waterscheiding aangebracht. Geen serieuze christelijke kerkleider zal sindsdien geweld vanuit het geloof zegenen of verheerlijken. Menselijk geweld is het gevolg van onze gebrokenheid en staat principieel in het teken van zondig falen en tragiek.

In het evangelie vraagt Jezus ons op persoonlijk niveau om geweld te stoppen door de andere wang toe te keren. Zo kan de vicieuze cirkel van geweld en nieuw geweld worden doorbroken. Wij moeten bidden voor hen die ons haten.

Het katholicisme is echter niet principieel pacifistisch als het gaat om de staat. Er zijn situaties dat de overheid met geweld een groot kwaad moet stoppen. Hét voorbeeld in dit opzicht is natuurlijk de bestrijding van het nationaal- socialisme geweest. Alleen door gemeenschappelijke actie van de geallieerden kon de ondergang van de nazidictatuur worden gerealiseerd. Maar vanuit het evangelie van Jezus zal niemand trots zijn op dat geweld. De toenmalige grote verwoestingen in Duitsland hebben christenen niet doen juichen. Integendeel, het leed van het Duitse volk na de overwinning riep vooral verdriet en een gevoel van falen op. Eigenlijk had het niet zo mogen zijn.

Het is te hopen dat de omslag in het christelijk denken rond geweld en geloof ook breed binnen de moslimwereld mag groeien. Het extreme geweld van moslimextremisten zou alle vredelievende moslims moeten mobiliseren. Het wrede geweld in het Midden-Oosten moet stoppen zodat mensen in vrede kunnen leven en bouwen aan hun toekomst.

Mgr. Dr. Gerard de Korte,

H. Franciscus Bolsward



Voorgangers: zie het 4-Sprongrooster op pagina 2

Tijdens de vieringen bidden wij voor:

Zaterdag 4 oktober: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Anna Huitema-Jellema

Zondag 5 oktober: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, lev. en overl. fam. Jorritsma-Riepstra, voor de zielenrust van Jacob Michiel Galama en Augustina Margaretha Galama-Ypma, Hendrik Mulder en Julia Cecilia Mulder-Ettema, Sjoerd Hettinga, Harmen Brattinga

Donderdag 9 oktober: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, voor kinderen en kleinkinderen, Klaas Popma en Akke Popma-Terherne

Zaterdag 11 oktober: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, overl. ouders Dooper-Bruinsma

Zondag 12 oktober: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, jaarstonde Simke Sonsma, jaarstonde Catrinus Vallinga

Woensdag 15 oktober: voor een goede toekomst voor de kinderen, voor kinderen en kleinkinderen, Hennie en Andries Visser

Donderdag 16 oktober: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, Nico Scheltinga

Vrijdag 17 oktober (Huylckenstein): uit dankbaarheid

Zaterdag 18 oktober: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, uit dankbaarheid, overl. ouders de Jong- Draisma, overl. ouders Brouwer- v.d Bos en fam, Sippie en Marietje de Jong

Zondag 19 oktober: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, lev. en overl. fam. Huisman-Rijpstra, Petrus Allert Veldman, uit dankbaarheid,

Donderdag 23 oktober: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners, voor kinderen en kleinkinderen, Klaas Popma en Akke Popma-Terherne, Theo Lotstra

Zaterdag 25 oktober: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie,

Zondag 26 oktober: voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van de parochie, Klaas en Waltje Huitema-Homminga, foar âlders en fam. Rients en Antonia Miedema-Muller

Donderdag 30 oktober: voor onze gezinnen en onze overleden weldoeners,



In de oktobermaand is er iedere zaterdagmiddag om **half vijf** rozenkransgebed in onze kerk.

Familieberichten:

Overleden

- 24 aug. Julia Sijbrandij-Gerritsma, 90 jaar
Corr. adres: De Drift 12, 8701 LP Bolsward
- 29 aug. Johanna Theresia (Puck) Buikstra-v.d. Hoek, 85 jaar
Cor. adres: Eekwerdlaan 1, app.14, 8701 LT Bolsward

Dat zij mogen rusten in vrede.



Koren

- | | | | |
|-------------|---------------------|-------------|------------|
| Za. 4 okt. | Jeugdkoor | Za. 18 okt. | Joachim |
| Zo. 5 okt. | Dames en Herenchoor | Zo. 19 okt. | Dameschoor |
| Za. 11 okt. | Cantus Deo | Za. 25 okt. | Dameschoor |
| Zo. 12 okt. | Herenchoor | Zo. 26 okt. | Herenchoor |



Opbrengst collecten

De collecte voor *eigen kerk* hebben over een periode van vier weken € 895,30 opgebracht.

De deurcollecte op 30 en 31 augustus voor de MIVA € 172,- en de deurcollecte op 20 en 21 september voor de Pax Christi € 91,40.

Allen hartelijk dank hiervoor!

Ziekenhuisbezoek

Ziekenhuisopnames betreffende parochianen van “**De Viersprong**” kunt u doorgeven aan het parochiesecretariaat: Telefoon: 0515-576998,
Email: secretariaat@zaligetitusparochie.nl

CATECHESE

Nieuws van de jongerencatechese!

Het nieuwe catecheseseizoen is sinds augustus weer van start gegaan. De jongeren zijn gestart met een filmavond en hebben nu iedere maand weer een catecheseavond.

De jongeren van het derde jaar bereiden zich voor op het Heilig Vormsel, welke ze zullen ontvangen op zaterdag 15 november a.s. uit handen van Bisschop de Korte. Daarbij bent u van harte welkom!

Na het vormsel is er vaak niets meer voor de jongeren en verdwijnen ze weer uit beeld. Dit jaar gaan we daar iets aan veranderen! Want in samenwerking met de jongerenwerker van het bisdom, Kees van Kordelaar en pastor ten Wolde is het idee ontstaan om eens in de maand een avond te organiseren voor deze jongeren.

M25 project, diverse thema's, samen eten koken, filmavond, creatief en actief en inhoudelijk handen en voeten geven aan je geloof. Kortom er is van alles mogelijk!

Dit alles zal niet gaan plaats vinden in de parochiezaal maar in de ruimte van Us Thus. (Dit is te vinden in het gebouw van De Stipe aan het Suvelleantsje).

Heb je zoiets van 'dat lijkt me leuk en ik wil daar meer van weten'?

Vrijdag 13 februari 2015 om 20.00 uur gaan we van start, voor één keer nog in de parochiezaal en daarna in Us Thus!

*Namens de voorbereidingsgroep,
Henny Brouwer.*

Nieuws van de locatieraad

- Zaterdag 13 september is de kelder onder de kerk flink opgeruimd en schoongemaakt. Binnenkort zullen ook de zolders opgeruimd en schoon gemaakt worden.

- De verlichting langs het Van der Walpad zal worden opgeknapt en of vervangen.

- Er zal een nieuwe bel geplaatst worden in de parochiezaal.

- Woensdag 29 oktober zal er een ontmoeting zijn tussen de 4 locatieraden, om elkaar beter te leren kennen en kennis uit te wisselen.

- Tijdens de zomerperiode hadden we kunst in de kerk, één van de kunstwerken (van Bouke Hobma) was speciaal voor onze kerk gemaakt en zal nog een jaar te bewonderen zijn onder de toren.

- We danken de vrijwilligers van de Open Kerk voor hun inzet en gastvrijheid afgelopen zomerperiode. We hebben weer vele bezoekers mogen begroeten.

- Kort geleden ontving de locatieraad het bericht dat Liesbeth en Marloes Roodbergen gestopt zijn met al hun vrijwilligerswerk binnen onze locatie. We willen beide dames hartelijk danken voor hun inzet al die jaren en wensen ze alle goeds toe.
- Door gezondheidsredenen moest Jaap van der Werf stoppen met het bezorgen van het parochieblad, hartelijk dank voor uw inzet al die jaren! Hierdoor zoeken we een nieuwe bezorger! Is het is iets voor u om één keer per maand een aantal bladen bezorgen bij andere parochianen?
- Per 6 oktober zal Marytsje Flapper stoppen als coördinator voor de bezoekgroepen. We bedanken Marytsje voor al haar werk. Josefiën van der Werf zal gewoon verder gaan als coördinator en daar zijn we erg blij mee!
- Voorheen hadden we als parochie twee keer per jaar een parochievergadering, nu zal er één keer per jaar een vergadering zijn en voor dit jaar zal dat zijn op woensdag **12 november a.s. om 20.00 uur in de parochiezaal**. Een delegatie van het parochiebestuur zal aanwezig zijn en uiteraard de locatieraad. Er volgt nog een programma en uitnodiging voor deze avond. We hopen dat we u allen mogen begroeten!

*Vriendelijke groet,
Locatieraad.*

Wat gebeurt er meer in onze parochie

Vr.	03 okt.	15.00 uur	Koorscholing	Parochiezaal
Vr.	03 okt	19.00 uur	Koorscholing	Bovenzaal
Vr.	03 okt	19.30 uur	ABTB	Parochiezaal
Ma.	06 okt.	19.30 uur	Wijkcontactpersonen	Parochiezaal
Ma.	06 okt	19.00 uur	Gastouders jk	Bovenzaal
Di.	07 okt.	14.00 uur	KBO	Parochiezaal
Di.	07 okt.	15.30 uur	Jeugdkoor	Parochiezaal
Di.	07 okt.	20.00 uur	Bijeenkomst lectoren	Bovenzaal
Di.	07 okt.	21.30 uur	Bestuur Dameskoor	Parochiezaal
Wo.	08 okt.	14.00 uur	Ziekenbezoekwerk	Bovenzaal
Wo.	08 okt.	15.30 uur	Jeugdkoor	Parochiezaal
Do.	09 okt.	14.00 uur	Schoonmaak kerk	Parochiezaal
Vr.	10 okt.	13.30 uur	Omzien naar elkaar	Bovenzaal
Vr.	10 okt.	15.00 uur	Koorscholing	Parochiezaal
Vr.	10 okt.	19.00 uur	Buitenschoolse catechese	Bovenzaal
Vr.	10 okt.	19.00 uur	Jongeren catechese	Parochiezaal
Zo.	12 okt.	10.00 uur	Reünie Lourdes	Parochiezaal

Bolsward

Zo.	12 okt.	11.00 uur	Kinderwoorddienst	Bovenzaal
Ma.	13 okt.	19.00 uur	KVG	Parochiezaal
Ma.	13 okt.	19.30 uur	Parochianenvoorgangers	Bovenzaal
Di.	14 okt.	15.30 uur	Jeugdkoor	Parochiezaal
Di.	14 okt.	20.00 uur	Gespreksavond geloof	Parochiezaal
Wo.	15 okt.	13.00 uur	KPO	Parochiezaal
Wo.	15 okt.	19.00 uur	Jeugdkoor	Parochiezaal
Vr.	17 okt.	14.00 uur	KBO	Parochiezaal
Vr.	17 okt.	15.00 uur	Koorscholing	Bovenzaal
Vr.	17 okt.	19.00 uur	Koorscholing	Parochiezaal
Ma.	20 okt.	19.45 uur	Liederencommissie	Parochiezaal
Di.	21 okt.	19.45 uur	Schola	Parochiezaal
Di.	21 okt.	20.00 uur	Geloven nu	Bovenzaal
Wo.	22 okt.	20.00 uur	Locatieraad	Bovenzaal
Do.	23 okt.	10.00 uur	KBO	Parochiezaal
Do.	23 okt.	16.45 uur	Parochiebestuur	Bovenzaal
Vr.	24 okt.	15.00 uur	Koorscholing	Parochiezaal
Vr.	24 okt.	19.00 uur	Koorscholing	Parochiezaal
Zo.	26 okt.	11.00 uur	Kinderwoorddienst	Parochiezaal
Di.	28 okt.	15.30 uur	Jeugdkoor	Parochiezaal
Di.	28 okt.	19.30 uur	Schola	Parochiezaal
Wo.	29 okt.	13.00 uur	Parochieblad rapen	Parochiezaal
Wo.	29 okt.	20.00 uur	Locatieraad	Parochiezaal
Vr.	31 okt.	15.00 uur	Koorscholing	Parochiezaal
Vr.	31 okt.	19.00 uur	Koorscholing	Parochiezaal



KVG *Maandag 13 oktober 2014*

We openen ons KVG-seizoen om **19.00** uur met een viering in de St. Franciscuskerk of in de parochiezaal.

Om **19.45** begint in de parochiezaal de jaarvergadering, waarin het jaarverslag en het financieel verslag besproken worden en de kascommissie het woord krijgt.

Na de pauze wordt de avond verzorgd door de volgende kernleidsters: Vera Flapper, Remmy Hoekstra, Ellie Brouwer en Annie Galema.

Het is niet de bedoeling dat ze zelf alles gaan doen, zij kunnen ook de hulp inroepen van leden uit hun wijk.

Deze avond is zowel voor u als voor ons een verrassing.

Het bestuur.



Donderdag 23 oktober as. Start het nieuwe winterprogramma van de KBO Afd. Bolsward met de Eucharistieviering van 09.00 uur.

Het KBO-koor zal de dienst opluisteren. Nadien wordt met alle kerkgangers tot ca. 10.00 uur koffie gedronken. Daarna volgt een presentatie van Anneke Kuipers uit IJlst, die ons meeneemt in woord en beeld met de visie van Jacques P. Thijsse over Friesland. Iedereen is van harte welkom.

Het bestuur.

De Gerarduskalender is weer verschenen

De Gerarduskalender is een uitgave van het klooster Wittem.

Deze **dagkalender** bevat religieuze inspiratie voor elke dag voor ieder die aan zijn leven meer diepgang wil geven. De kalender is rijk aan bijbel- en bezinningsteksten, spreuken, tal van informatie, puzzels en doorspekt met moppen. De opbrengst is bestemd voor het missie- en ontwikkelingswerk in Zuid Amerika.

De kalender is verkrijgbaar bij: Anton Mulder, Snekstraat 25, tel. 573216 of 575924.

Informatieve internetsites.

Zalige Titus Brandsmaparochie
Heiligenkalender, bloemen, foto's zie
Overige websites:

www.zaligetitusparochie.nl .

www.pylgeralmanak.nl

www.franciscaansebeweging.nl

www.werkplaatsvoordeziel.nl

www.abultsma.nl

www.bisdomgroningenleeuwarden.nl

www.mariavansevenwouden.nl



H. Werenfridus Workum

Voorgangers: zie het 4-sprongrooster op pagina 2

Tijdens de vieringen bidden wij voor:

Zondag 5 okt.: Jitte de Jong, Rients en Jo Galema -de Vent, Maurits Kuipers

Zaterdag 11 okt.: Robertus en Maria Theodora Ketelaar–Huitema, fam. Kramer-Ypma, fam. Flapper-Jongstra

Zondag 19 okt.: Anna Teernstra –Tolsma, Andries en Dirk de Jong, overl. fam. W. Westendorp –Dijkstra, Piet Postma (en tevens jaarstonde)

Zaterdag 25 okt.: Jappie en Reinskje Bouma-Kampstra, Johannes en Elizabeth de Jong- Postma, Emmie Schotanus –de Jong, Yme en Catarina de Boer- Witteveen

Lectoren en misdienaar

Zo. 5 okt. Lector: A. Yntema

Za. 11 okt. Lector: A. Kramer

Misdienaars : Rixt de Ringh en Janny Yntema

Zo. 19 okt. Misdienaars: Ronja Bouma en Ilse Boomsma

Lector: J. Kramer

Za. 25 okt. Lector: H. Kienstra

Misdienaars: Kees van Wier en Sietse Boomsma



Koren

Zo. 5 okt. Gregorius Magnus

Za. 11 okt. Gregorius Magnus

Zo. 19 okt. Ludgerkoor

Za. 25 okt. Gregorius Magnus

Kosters

Zo. 5 okt. R. de Ringh

Za. 11 okt. L. Buren

Zo. 19 okt. H. Rijpma

Za. 25 okt. A. de Ringh

Collectanten

Zo. 5 okt. Joh. de Jong en G. Galema

Za. 11 okt. Joh. van Dijk en Tj. Hettinga

Zo. 19 okt. G. de Boer en Tj. Ketelaar

Za. 25 okt. R. van Wier en N. Terwisscha

Deurcollectes

Zo. 5 okt. t.b.v. Wereldmissiedag voor kinderen

Za. 11 okt. t.b.v. Onderhoud van onze kerk

Zo. 19 okt. t.b.v. Wereldmissiedag

Za. 25 okt. t.b.v. Onze koren

Opbrengst collectes augustus 2014

Deurcollecte koren	€ 28,67
Collectes eigen kerk (Inclusief Mariënacker)	€ 317,02
Deurcollecte jeugdwerk	€ 35,50
Deurcollectes onderhoud	€ 61,54
Deurcollecte MIVA	€ 41,35

Kerkbalans 2014

Beste parochianen,

Het is al weer 7 maanden geleden, dat we de actie Kerkbalans 2014 zijn gestart. U hebt toen aangegeven, hoeveel u voor onze kerk kunt en wilt missen. Velen van u hebben het toegezegde bedrag al lang overgemaakt. Sommigen doen dat nog steeds, door maandelijks, per kwartaal of per half jaar hun toegezegde bedrag over te maken. Daarvoor onze hartelijke dank.

Maar.....

Helaas moeten we constateren, dat nog niet iedereen zijn / haar / hun beloofde bedrag hebben overgemaakt. Wilt u alsnog overgaan tot betaling?

ONZE KERK HEEFT UW BIJDRAGE HARD NODIG.

*Van harte bedankt
Locatie St. Werenfridus.*

Bloemverzorgers

Maand Okt: Emmy Oude Weernink

Koffieschenken:

Zo. 5 okt. T. Ketelaar en S. Kramer

Zo. 19 okt. A. de Boer en H. Rijpma



Nieuws voor de bewoners van Ny Mariënacker

Zaterdag 18 okt 2014 er een Eucharistieviering met Pastoor Bultsma, deze viering begint om 16.00 uur. Vrijwilligers zijn Mevr. A. de Boer, en Mevr. J. Heins en Mevr. J. Ypma.

Oktobermaand Rozenkransmaand

Iedere woensdagavond gaan wij weer de rozenkrans bidden in onze kerk. Beginnende woensdag 1 oktober, aanvang 19.00 uur. Wij gaan bidden o.a.: voor de wereldvrede gezien de situatie in onze gehele wereld, ook andere intenties hebben onze aandacht.

U bent van harte welkom!!

Verkoop in de toren

In de maanden juni, juli en augustus hebben vele vrijwilligers zich ingezet voor de rommelmarkt in de toren bij de grote kerk in Workum. We bedanken hen voor de tijd en ook voor het gezellig maken van de uurtjes waarop ze ingepland waren. Samen kunnen we heel wat aan. Mede door de grote inbreng van goed verkoopbare spullen hebben we het mooie bedrag van € 6.650,00 bij elkaar gesprokkeld. Na de onkosten en de huur van de toren van monumentenzorg te hebben afgetrokken blijft er nog ruim €2.800,- over voor onze kerk en een zelfde bedrag zal overgemaakt worden naar het Liliane Fonds.

*Allen nogmaals hartelijk bedankt,
de rommelmarktcommissie.*

Locatie St. Werenfridus,

De Jaarvergadering van de Zalige Titus Brandsma Parochie, locatie St. Werenfridus, is op woensdag 19 november 2014, om 20.00 uur in de Brouwershof. Kunt u deze datum alvast in uw agenda noteren?

Het locatiebestuur.

Wel en Wee Workum

Wat een mooie viering zondag op de start zondag van onze locatie Workum.

Het thema Samen onderweg bepaalde wat belangrijk is in ons leven.

Je sporen achterlaten, wat voor iedereen anders kan zijn.

Zo gaat de een in stilte mensen helpen en een ander gaat zich inzetten voor de wereld, en laat op die manier zijn sporen na. We hebben allemaal eigenlijk een opdracht in ons leven zo vertelde de pastor in haar overweging. Ook de koren maakten door met elkaar te zingen de viering compleet.

Na de viering was er koffie drinken met wat lekkers waar door velen gebruik van werd gemaakt. Voor de kinderen was er een speurtocht door de kerk en allerlei spelletjes in de tuin, zoals spijkerbroek hangen, schminken en sjoelen en er waren drankjes en hapjes in de tent waar gretig gebruik van werd gemaakt. Al met al een fijn samenzijn. We willen de organisatoren dan ook bedanken voor hun vele werk. Zeker voor herhaling vatbaar.

Zondag 28 september om 14.00u is Ingmar Siem Heins gedoopt, zoontje van Linda en Feike Sijmen Heins. We hopen dat we Ingmar nog veel in onze locatie mogen tegen komen. We willen hem en zijn ouders van Harte feliciteren met deze heuglijke gebeurtenis. Ook willen we onze zieken thuis en in de verpleeghuizen sterkte wensen. Ook de mensen die hun omringen en er voor hun zijn heel veel sterkte. Verder wensen we U alle goeds.

De contactpersonen.



H. Martinus Makkum

Voorgangers: zie het 4-sprongrooster pagina 2

Tijdens de vieringen bidden we voor:

Zondag 5 okt.: Bernard Rinia, fam. Adema-Rinia, fam. Doedel en alle zieken thuis en in Avondrust

Zondag 12 okt.: Bernard Rinia, Corrie Eiling (sterfdag 8okt.) en alle zieken thuis en in Avondrust

Zondag 19 okt.: fam. Postma en alle zieken thuis en in Avondrust

Zondag 26 okt.: alle zieken thuis en in Avondrust

Zondag 2 nov.: fam. Adema-Rinia, fam. Doedel, voor alle zieken thuis en in Avondrust

Lectoren

Zo. 5 okt.	Mieke van Vliet
Zo. 12 okt.	Bernadette de Jong
Zo. 19 okt.	Riet van der Bles
Zo. 26 okt.	Toos van As
Zo. 2 nov.	Thilda Adema

Kosters

Zo. 5 okt.	Watze Roorda
Zo. 12 okt.	Mieke van Vliet
Zo. 19 okt.	Bianca Domhof
Zo. 26 okt.	Jan Riemersma
Zo. 2 nov.	Lenie Foekema

Collectanten

Zo. 5 okt..	Geerten Tros
Zo. 12 okt.	Nico van Vliet
Zo. 19 okt.	Lenie Foekema
Zo. 26 okt.	Geerten Tros
Zo. 2 nov.	Lenie Foekema

Bloemschikken

Okt.:	Ida en Anne Genee
Nov.:	Riet van der Bles

Opbrengst collecten september 2014

Eigen kerk:	€ nog niet bekend
Onderhoud gebouw:	€ nog niet bekend

Zo. 5 okt.: Extra collecte voor het onderhoud van de kerk

Zo. 2 nov.: Extra collecte voor het onderhoud van de kerk

zo. 19 okt.: Extra collecte: Wereld Missiezondag



Wel en Wee Makkum:

***KBO Wunseradiel:** Op woensdag 29 oktober om 14.00 uur in het Anker zal de heer Age Veldboom uit Earnewald onze gast zijn. Hij vermaakt ons met zang en leuke verhalen over beurtschippers in vervlogen tijden op de skutsjes. Leden en niet leden zijn van harte welkom.

Avondrust: Maandag 6 oktober is er een Communieviering onder leiding van pastor Nelleke ten Wolde en op maandag 3 november is er ook een Communieviering door Pastor ten Wolde. De viering begint om 10.30 uur en vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar.

U wordt van harte uitgenodigd.

- * Alle zieken thuis en in het ziekenhuis veel sterkte toegewenst.
- * Voor u allen, liefde, geluk en gezondheid toegewenst.

Toos van As, tel. 232564,
(mailadres toosvanas52@hotmail.com)



KVG-Nieuws

De volgende datum voor het oud papier is op vrijdag 17 en zaterdag 18 oktober. De container staat op de Klipperstraat. Wij hopen dat u uw oud papier weer zult brengen. Hou er rekening mee dat de container 's middags rond 16.00 uur op slot gaat in verband met de veiligheid.

Bedankt.

Op woensdag 8 oktober wordt er een excursie gehouden een "Kuiertocht" door ons mooie Makkum onder leiding van gids Otto Gielstra. Daarna is er koffiedrinken met gebak!
Opgave is helaas niet meer mogelijk.

facebook

www.facebook.com/TitusBrandsmaparochie

Vind deze pagina leuk en blijf op de hoogte van het laatste nieuws in onze parochies!
Help ons naar de laatste 100 "vind-ik-leuks"!



H. Nicolaas van Tolentijn Witmarsum

Voorgangers: zie 4-sprongrooster pagina 2

Tijdens de vieringen bidden we voor:

Zondag 5 okt.: voor de zieken, overl. Jurjen Maurits en Aggie Ypma-de Vries, Wiebe en Wiepkje Bergsma-Palsma, Gerard en Riemer Brouwer

Zondag 12 okt.: voor de zieken, overl. Jan Jurna en Boukje Anema

Zondag 19 okt.: voor de zieken, overl. Hanny en Hennie Jorritsma, fam. Tonies, fam. Ypma-Galama

Zondag 26 okt.: voor de zieken, overl. Jan Jurna, Schelte en fam. Anema-de Jong, Douwe en Anna Poortstra-de Boer

Lectoren

zo. 5 okt.: mevr. L. de Boer (642059)

zo. 12 okt.: tentdienst

zo. 19 okt.: mevr. L. Hettinga (531547)

zo. 26 okt.: mevr. B. de Groot (532340)

zo. 2 nov.: mevr. E. van der Wei(532112)

Kosters

dhr. S. Hettinga

dhr. D. Stoffels

dhr. H. Anema

dhr. S. Hettinga

Collecte

Iedere zondag is er een collecte voor het werk in onze Locatie, daarnaast is er op zondag 5 oktober een extra collecte voor het reservefonds en op zondag 19 oktober voor ons kerkgebouw.

Opbrengst collectes

Hierbij de opbrengsten van de collectes in augustus:

Collecte Locatie: € 205,08

Collecte Reservefonds: € 29,80 euro

Collecte bijzondere onkosten kerk: € 29,50

Collecte voor MIVA: € 7,90

Hiervoor allen dank.

Vervoersdienst

Als U naar de kerk wilt en vervoer nodig heeft omdat het anders niet gaat, bel dan enkele dagen van te voren met Leny Nota of Dirk Stoffels, Tel 0517.532260, dan zorgen wij voor vervoer.



Schoonmaken kerk

week 41: 6 t/m 11 okt.:

mevr. T. Jorritsma (531578)

mevr. L. de Boer (642059)

week 45: 3 t/m 8 nov.:

mevr. D. Brouwer (531923)

mevr. B. de Groot (531901)

mevr. G. van Popta (531305)

Schoonmaken parochiehuis:

Mevr. G. de Vries en mevr. L. de Boer

Agenda

Elke zondag is er na de viering koffiedrinken in 't Arkje.

zo. 12 okt.: 10.30 uur koffie en daarna tentdienst om 11.00 uur in de tent

di. 21 okt.: 20.00 uur vergadering Locatieraad in 't Arkje

Neisit Triatlon

Terugkijkend op de triatlon was het ook voor de gezamenlijke kerken een feest om mee te maken. Dank voor de bijdrage van Poiesz voor de waterflesjes en de inzet van vrijwilligers! Ook de Neisit in de RK-kerk was goed bezocht en plezierig. De collecte leverde € 94,90 op, dat bestemd is voor de stichting Samen Uit te Kimsverd. Deze stichting organiseert sportieve activiteiten voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Het overschot van onze begroting voor de waterflesjes gaat ook naar SamenUit.

Namens RK-parochie, D-gemeente en PKN-gemeente,
Flora Visser, Nelleke ten Wolde en Peter Wattèl.

Gedenken van dorpsgenoten

Een kaars aansteken voor wie in het afgelopen jaar is overleden, de naam horen noemen kan heel troostend zijn. Daarom willen we op 3 november ruimte bieden om onze overleden dorpsgenoten te gedenken. Er zal een mogelijkheid zijn om in stilte een kaarsje aan te steken en voor wie dat wil, worden in een open ritueel de namen genoemd. Op 3 november is de Vermaning, Menno Simonsstraat 1, open. Van 19.00-19.30u. kunt u in alle rust een kaarsje aansteken. Van 19.30-20.00u. zijn er muziek en gedichten te beluisteren en worden de namen genoemd. Daarna is er mogelijkheid van ontmoeting met koffie of thee. Er worden alleen de namen genoemd, die daarvoor worden aangemeld. U kunt dat doen uiterlijk 15 oktober via e-mail: ds@peterwattel.nl of florav@ziggo.nl. Graag met een telefoonnummer voor eventueel overleg. Een briefje in de bus van kerkplein 9, kan ook.

In mijn hart zal ik je

Bewaren

En je naam blijven

Noemen,

Alsmaar opnieuw.

Namens Dorpsbelang/Dorpsvereniging,
RK-parochie, D-gemeente en PKN-gemeente,
Flora Visser en Peter Wattèl.

Vanuit de Locatieraad

Op zondag 7 september jl. hebben wij als locatie officieel afscheid genomen van zr. Lambertina. Nu moeten wij als locatie verder. Zr. Lambertina vervangen kunnen we niet, maar we doen ons best om e.e.a. zo goed mogelijk op te vangen. Daar hebben we uw hulp ook bij nodig. We hebben een bezoekersgroep binnen onze locatie. Deze dames komen graag langs bij een ieder die dat op prijs stelt, jong, oud, ziek thuis of in het ziekenhuis. Ze moeten alleen wel op de hoogte zijn. Dus weet u iemand die een bezoekje op prijs stelt, laat het dan weten. Annie Altena is het aanspreekpunt van deze groep. Een telefoontje naar haar en een bezoekje is geregeld. In dit parochieblad leest u de laatste wel en wee van zr. Lambertina. Elly van der Wei neemt deze taak van haar over. Een wel en wee gaat over wat ons in de parochie bezig houdt, het om zien naar elkaar. Stelt u het op prijs dat bepaalde informatie, gebeurtenissen, genoemd worden in het parochieblad, geef dit dan aan haar door.

Niet alleen zr. Lambertina neemt afscheid, ook Lenie Nota heeft afscheid van de locatieraad genomen. Vele jaren heeft ze gezorgd voor het financiële gedeelte. We zijn heel blij dat ze dit zoveel jaar heeft willen doen. Lenie, hartelijk bedankt hiervoor. Ineke Slagman neemt haar taak over.

Op 24 november is onze jaarlijkse vergadering. Noteert u dit vast in uw agenda. Wij stellen het op prijs om zoveel mogelijk parochianen te mogen begroeten. Ook zal er een delegatie van het parochiebestuur aanwezig zijn. Er is gekozen voor de maand november om u een beeld te kunnen geven wat de plannen zijn voor 2015.

Liesan Hettinga.

Tentdienst op 12 oktober 2014

In het weekend van 10 t/m 12 oktober 2014 organiseert de stichting Oars as Oars haar vierde tentfeest. Na een jaar afwezigheid, vindt er deze keer weer een Oecumenische Dienst plaats op zondag 12 oktober. De dienst begint om 11.00 uur, maar de koffie staat klaar om 10.30 uur.

Het thema van de dienst is: **Feestje? Feestje!**

Aan dit feest wordt meegewerkt door het Popkoor Witmarsum en pastor Nelleke ten Wolde zal voorgaan.

U bent allen van harte welkom op dit feest, want een feest is past een feest als jij er bent geweest. Voor de kinderen is er een tafel met teken- en knutsel materiaal beschikbaar.

*Namens het Oecumenisch Overleg,
Jeltje Terpstra.*

Wel en Wee Witmarsum

Zondag 7 september, voor mij een dag om nooit meer te vergeten. De dag begon met stralende zonneschijn. Om kwart over één stond er een slee van een auto voor de deur om me op te halen. Samen met Zr. Agnes (algemene overste) en Liesan Hettinga, de voorzitter van de locatieraad en geweldige organisator van die dag, reden we naar Witmarsum. Jos Buis, die alles op de foto heeft vastgelegd was van het begin tot het einde aanwezig. En de foto's zijn geweldig geslaagd, waar ik verschrikkelijk blij mee ben. Bedankt Jos. Op naar Witmarsum. Daar, in een overvolle kerk, werd de Eucharistie gevierd door Pastoor Bultsma, Pastor ten Wolde en Liesan Hettinga. Een viering uit dankbaarheid, dankbaarheid voor mijn zijn, en van mijn kant dankbaarheid dat ik onder u heb mogen zijn. Na de sfeervolle viering op naar de zaal van de Roskam, waar ik warm werd ontvangen. Waar Liesan me toesprak, het koor me toe zong (wat gevormd werd door onze koorleden, maar Jo van der Tol had ook oud-parochianen en parochianen uit Makkum). Jan van der Tol, Fokke Ypma en Gerda van Popta voerden een toneelstukje op. En laat die drie maar begaan dat is lachen geblazen. Ze waren op het dek van een schip, zo'n beetje stuurloos, als matroos gekleed en uiteindelijk werd ik bevorderd tot kapitein, (maar dan wel een kapitein die het schip verlaat, maar die er op vertrouwd dat het schip Witmarsum blijft varen). Vervolgens kwamen de kinderen, onder leiding van Ineke Slagman, mijn Friese taal testen. Nou dat was niet zo denderend van mijn kant. De kinderen deden het geweldig. Bedankt Grady, Renske, Janieke, Myrthe, Maaïke en Nynke, cool wat jullie deden. Elly van de Wei en Jo van der Tol boden samen het gedenkboek aan, waar ik enorm blij mee ben. Geweldig dat zoveel mensen de moeite hebben genomen om op eigen wijze herinneringen vast te leggen en zo een boek hebben samen gesteld wat mee naar Brabant gaat en waar ik nog vaak in zal bladeren en lezen. Dit is een kostbaar geschenk. Ook de neven en nichten lieten zich niet onbetuigd. Door hen werd ik getest of ik het Brabants nog kende, ook dat was matig. Locatiebestuur en allen die achter de schermen hebben gewerkt, enorm bedankt ook namens de familie. Het was geweldig, onvergetelijk. Lieve mensen, 40 jaar mocht ik met, voor u en door u werken en dat heb ik al die jaren met veel liefde en plezier gedaan. Waarom? Omdat u mij het vertrouwen gaf dat ik mocht zijn wie ik ben. U hebt me veel toe vertrouwd, met velen mocht ik de weg gaan in blije en soms verdrietige tijden. U hebt me laten delen in uw leven en daarvoor ben ik enorm dankbaar. Dankbaar dat ik hier mocht zijn en werken. Ik heb ook mensen tekort gedaan en teleurgesteld. Tegen u zeg ik: "Het spijt me oprecht". Ik wens u allen toe: gezondheid, liefde en vreugde en Gods zegen. Mocht U ooit in de gelegenheid zijn, mijn deur in Schijndel zal voor ieder van U open staan en die deur is in de Mieke de Brefstraat nr. 9, 5481 CM Schijndel. tel. 073-6894847. Vanaf 21 oktober zal dat mij adres zijn. Dank U wel.

zr. Lambertina Tonies.

ALGEMENE INFORMATIE

Pastores:

Pastoor A. Bultsma, Pastorie: Grote Dijklakker 7, 8701 KV, Tel: 0515.572206,
e-mail: pastoor@zaligetitusparochie.nl, website: www.abultsma.nl

Pastor N. ten Wolde – Hijwegen, tel. 0515.572528

e-mail: pastortenwolde@gmail.com. vrije dag: dinsdag

secretariaat pastores: mevr. J. Hettinga-
Bergsma:pastores@zaligetitusparochie.nl

Diaconaal werker: Dhr. K. van Kordelaar. Aanwezig: maandag t/m/ vrijdag.

Tel. 0515 755479 of 06–19905519, e-mail: kvankordelaar@solidairfriesland.nl

Parochiesecretariaat: Grote Dijklakker 7, 8701 KV, Bolsward

telefoon: 0515.576998; e-mail: secretariaat@zaligetitusparochie.nl

Openingstijden: maandag, woensdag en vrijdag van 09.00-12.00 uur

Ledenadministratie/verhuizing: Nieuwe parochianen /wijzigingen a.u.b.
doorgeven aan het secretariaat.

Locatieraad Bolsward:

Voorzitter: Henny Brouwer, 06-30053969, hennybrouwer@gmail.com

Koster: Dhr. A. Mulder, Telefoon: Pastorie: 0515.575924, privé: 0515-573216

Bezoekwerk: Josephine v/d Werf, 0515-577425, josephinevdwerf@gmail.com

of via het secretariaat

Financiële zaken: Bankrekeningen: nr. NL96RABO0308705483 of
nr. NL 54ABNA021.53.06.511

Opgave misintenties: kunt u (met duidelijke vermelding misintenties op de
envelop) deponeren in de brievenbus van de pastorie, Grote Dijklakker 7 of
doorgeven aan het secretariaat tel. 0515.576998 of per e-mail:
secretariaat@zaligetitusparochie.nl

Locatieraad Workum

Contactpersonen: Geartsje Weitenberg, tel. 0515.543651, e-mail:

joh.weitenberg@comveeweb.nl Ytsje Heins, tel. 0515.541979, Henny de Jong,

tel. 0515.542912 Lienke de Ringh-van Poelje, tel. 0515.542537 e-mail:

lienkederingh@hotmail.com

Financiële zaken: nr. NL76RABO0372112900, t.n.v. R.K. Parochiebestuur,
H. Werenfridus te Workum

Opgave misintenties: Mevr. R. de Jong, Noard 145, 8711 AE Workum,
tel. 0515.542050 (kosten: €8,-)

Caritas Workum: zie www.caritasworkum.nl

Begrafnisvereniging "Fonds Naastenliefde":

Dienstdoende bode, tel. 06.42243477.

www.fondsnaastenliefde.nl . Opgave nieuwe leden: via e-mail:

naastenliefde@live

Locatieraad Makkum:

Postadres: Locatieraad H. Martinus, Postbus 71, 8754 ZP Makkum

Contactpersonen:

Mevr. A. Reijns tel. 06.22052034

Mevr. T. Adema tel. 0515.231036

Dhr. A. van Schaick tel. 0515.231285

Mevr. T. van As tel. 0515.232564

Financiële zaken: nr. NL32RABO0340661054

Opgave misintenties kunt u deponeren in de brievenbus van de pastorie, Kerkstraat 10 of doorgeven aan Hans Gesterkamp, tel. 233068.

De kosten bedragen € 8,00 per intentie.

Locatieraad Witmarsum:

Postadres: Locatieraad H. Nicolaas van Tolentijn, Arumerweg 89, 8748 AC Witmarsum.

Contactpersonen:

Zr. Lambertina tel. 0517.579257

mevr. E. v.d. Wei tel. 0517.532112 ellyvdwei@planet.nl

mevr. L. Hettinga (voorzitter) tel. 0517.531547 l.hettinga@planet.nl

mevr. H. Oudenhooven (beheer) tel. 06.53679874

h.oudenhooven@kpnplanet.nl

mevr. A. Altena (bezoekersgroep)tel.0517.641070

Misintenties: mevr. E. v.d. Wei, tel. 0517532112, ellyvdwei@planet.nl

Financiële zaken: Betalingen o.a. kerkbalans: rek. nr. NL96RABO0371500761 t.n.v. RK kerkbestuur Witmarsum

Begraffenisvereniging: Alle info: dhr. H. Anema, Pingjumerstraat 45, 8748 BM Witmarsum, tel. 0517.531961

Het volgende parochieblad "De 4 - Sprong" gaat over de periode:

3 oktober – 31 oktober 2014

Kopij voor het volgende parochieblad graag inleveren/mailen

vóór MAANDAG 20 oktober 2014 bij/naar:

Bolsward: mevr. A. Witteveen, tel. 574580 e-mail: parochieklok@hotmail.com

Workum: dhr. A. de Ringh, tel. 0515.542537 e-mail: aukejelle@hotmail.com

Makkum: mevr. T. van As, tel. 0515.232564 e-mail: toosvanas52@hotmail.com

Witmarsum: mevr. E. v.d. Wei, tel. 0517.532112 e-mail: ellyvdwei@planet.nl

Vierde jaargang nr.10 - 2014